



TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĐİ

*Yeryüzünden  
Mektuplar*

2015

*Türkiye Barolar Birliđi'nin Soma için başlattığı kampanyada toplanan 1.134.830 TL tutarındaki bağış,  
Türk Eğitim Vakfı (TEV) şemsiyesi altında 30 Somalı çocuđun eğitimi için kullanılacaktır.  
Ayrıca bu kitabın geliri de Soma'da babasız kalan çocukların eğitime aktarılacaktır.*

Türkiye Barolar Birliđi Yayınları : 307

*Yeryüzünden Mektuplar*

ISBN: 978-605-9050-64-7

1. baskı  
Aralık 2015, Ankara

*Grafik-Tasarım*  
Mustafa Horuř  
[Türkiye Barolar Birliđi]

Türkiye Barolar Birliđi  
Ođuzlar Mah. Barıř Manço Cad.  
Av. Özdemir Özok Sokađı No: 8  
06520 Balgat - ANKARA  
Tel: (312) 292 59 00 (pbx)  
Faks: 312 286 55 65  
[www.barobirlik.org.tr](http://www.barobirlik.org.tr)  
[yayin@barobirlik.org.tr](mailto:yayin@barobirlik.org.tr)

*Baskı*  
řen Matbaa  
Özveren Sokađı 25/B  
Demirtepe-Ankara  
(0312. 229 64 54 - 230 54 50)

## SOMA'DAN MEKTUP VAR...

*“Alnımdaki yüz karası değil, kömür karası.  
Böyle kazanılır ekmek parası.”*

*Orhan Veli*

Ağtıkların, umutsuz bakışların, hüznün ve acının simgesi haline gelen SOMA...

Bazen bir fotoğraf, bir cümle o kadar çok şeyi ifade edebiliyor ki...

Uğur'un yetim evladı Ulaş, olup bitenden habersiz, babasız bir yaşama bin bir zorlukla tutunacak. Kimi görse, tutulsun ister gibi elleri uzanıyor insanlara. Ulaş'ın babası ekmek parasını, evinin, çocuğunun rızkını kazanmaya çalışırken yitip gitmiş. Orhan Veli'nin dediği gibi “Alnımdaki yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası.”

20 yaşına bile gelmeden dul kalmış o genç kadınların korku dolu bakışları. Gözlerde, hayallerini ve geleceğini kaybetmişlerin derin umutsuzluğu...

Ya o analar? Yüreği yanık, kor gibi... Bir daha hiç eskisi gibi olmayacak hayatları.

Dağ gibi evlatlarını yitiren babalar... O taşınmaz yükün ağırlığı ile ezilen babalar...

Yaşama yeniden tutunmaya çabalarırken, kötü göze, kötü söze maruz kalmamak için gülmekten vazgeçmek zorunda hissettirilmiş kadınlar...

301 yaşamın söndüğü, 28 işçinin ağır yaralandığı, 433 çocuğun babasız, yüzlerce ana-babanın evlatsız, yüzlerce eşin kocasız kaldığı SOMA...

Soma İlçesi-Eynez Karanlıkdere Mevkii-nde bulunan ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait olup, bir özel şirket tarafından işletilen madende 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen bir trajedi ve artçı depremleri...

Elimizde geçmişe dönüp yaşananları değiştirmek imkânı ne yazık ki yok. Bu noktadan sonra önemli olan, bir ihmal ve sorumsuzluk zinciri içinde katliama dönüşmüş bu olayda sorumluluğu bulunan kişi, kurum ve anlayışların ortaya çıkarılması ve çağdaş hukuk devleti kurumlarının önünde hesap vermelerinin sağlanmasıdır. Adaletin gerçekleşmesinin ve geleceğe umutla bakmamızın tek yolu, hiç kuşku yok ki budur. Bunun için Türkiye Barolar Birliği olarak, başta Manisa Baromuz olmak üzere tüm barolarımız ve avukatlarımızla birlikte süreci ve davaları yakından takip ediyoruz.

Soma trajedisinden iki ay sonra, 13 Temmuz 2014 tarihinde “Soma Maden Faciası Raporu”nu hazırladık. Bu raporun daha kapsamlı hale getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkınca, 1 Kasım 2014 tarihinde “Soma Maden Faciası Raporu”nu hazırlayarak yayımladık. Bu raporumuzda ortaya koyduğumuz tespitlerin ve Somada yaptığımız çalışmalarda bize aktarılan sorunların hangilerinin çözümü için mevzuat düzenlemesi gerektiğinin belirlenmesi için bir çalışma grubu kurduk. Bu çalışma grubu tarafından hazırlanan önerileri, “Soma Maden Faciası Benzeri Kazaların Önlenmesine Yönelik Temel Mevzuat Önerileri Raporu”na dönüştürdük. Yine de hiç unutmamalıyız; yaşam hakkını bütün bir toplum olarak en öncelikli değer kabul etmezsek, yasal düzenlemelerin etkisi azalıyor. Çünkü işçi sağlığı ve iş güvenliği öncelikle bir kültür meselesi ve insana duyulan saygı ile ilgili.

Somada babasız kalan çocukların eğitimi için bir yardım kampanyası düzenledik. Meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla toplanan 1.134.830 TL tutarındaki bağışla; anaokulu yaşındaki 30 çocuğumuzun eğitim masrafları, Türk Eğitim Vakfı şemsiyesi altında ve üniversite eğitimini de kapsayacak şekilde karşılanmaya başlandı. Desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlere bir kez de buradan teşekkür ediyoruz.



Çalışmalarımız esnasında tüm mağdur aileleriyle gönül köprüleri kurarak, bir aile olduk. Birlikte çaba gösterdik, birlikte ağıtlar yaktık. Bir bilgilendirme toplantısı vesilesiyle mağdur ailelerle bir araya geldiğimizde, ortaya “mektup yazma” fikri çıktı. Sonsuz yalnızlıklarda içlerine akıttıklarını kâğıda dökmeye karar verdi Soma'nın başı dik, yüreği yanık kadınları. Bu mektupları kitap haline getirdik. Okuyan herkesin yüreği çizilsin, çizilsin de el ele verip hiç vazgeçmeden birlikte mücadele etmeye devam edelim diye. İnsan için, yaşamın kutsallığı için...

Duyan, yazan, duygulandıran herkese teşekkürler...

Fedakârca görev yapan meslektaşlarıma teşekkürler...

Bir akşamüzeri bana telefon edip, “ben maden şehidi İlkay'ın eşi Aslı Yıldırım; Sevcan ve Sercan'ın annesi. Seni o gece orada görmüştüm. Haftaya buraya, bizim köye geliyorsun, bize ne yapacağımızı anlatıyorsun” diye talimat veren, bir trafik kazasının evlatlarından kopardığı Aslı kızım... Sana da teşekkürler... Mekânın cennettir senin.

Allah, maden şehitlerimize rahmet, ailelerine sabırlar versin.

**Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu**

**Türkiye Barolar Birliği Başkanı**



## MAĞDUR AİLELERE HUKUKİ DESTEK...

Manisa İli Soma İlçesi Karanlıkdere mevki Eynaz köyünde bulunan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş tarafından işletilen yer altı kömür ocağında, 13.5.2014 tarihinde, saat 14.55 sıralarında korkunç bir patlama olmuş ve bu patlamadan sonra ocak içinde yapılan kurtarma çalışmalarında 301 işçimiz ölü olarak, 162 işçimiz hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmış halde bulunmuştur.

Manisa Barosu ve Türkiye Barolar Birliği olarak olayın duyulduğu ilk andan itibaren olay yerine intikal edilmiş, olayda ölen işçilerimizin yakınlarına ve yaralılara her türlü yardım yapılmıştır. Devamında Barolar Birliğinin ve Manisa Barosunun kararı ile ailelere ücretsiz hukuki yardımda bulunma ve isteyen ailelerin davalarını takip etme kararı alınmıştır. Bu çerçevede Soma İlçemizde irtibat bürosu kurulmuş bu büromuz aracılığı ile mağdur aileler ile temas kurulmuştur.

Bu temaslarımız sonucunda Manisa Barosuna kayıtlı 117 Avukat meslektaşımız tarafından Soma İş Mahkemesinde çok sayıda dava açılmıştır. Bu davalar meslektaşlarımız tarafından ücretsiz olarak takip edilmektedir. Ailelere hukuki konularda her türlü destek sağlanmaktadır.

Soma ilçemizde Manisa Barosu ve Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlara ve ailelere yönelik Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve alanında uzman hukukçuların katıldığı bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturma da, Baromuz ve meslektaşlarımız tarafından yakinen takip edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlamış olduğu iddianame 6.3.2015 tarihinde Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde 2015/81 Esas numarasına kaydedilmiştir. Davada, Madende ölen işçilerimizin yakınlarından 487 kişi şikayetçi olarak yer almaktadır. Madende yaralanan 162 kişi mağdur müşteki olarak yer almaktadır.

85 kişi sanık konumundadır. Bu sanıklardan 8'i halen tutukludur. Tutuklu sanıklar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 81/1,21/2,53,63 maddelerine göre "olası kasıtlı öldürme" 301 kez uygulanması istemi ile ve yine 86/1,87/1-d,21/2,53,63 maddelerinin "Netice sebebi ile Ağırlaşmış yaralama" 162 kez uygulanması amacı ile dava açılmıştır. (Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik, İsmail Adalı, Ertan Ersoy, M. Ali Günay Çelik, Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık)

Diğer sanıklar hakkında Dava, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 85/2,22/3,53/6 ve 63 maddeleri çerçevesinde, “Bilinçli taksirle Birden Fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlaması ile açılmış ve 13.04.2015 tarihinden itibaren Akhisar’da “Bülent Cigeroğlu Kültür Salonunda” görülmeye başlanmıştır.

Bugüne kadar olduğu gibi devam eden süreçte de Türkiye Barolar Birliği, Manisa Barosu ve Avukat meslektaşlarımız davayı takip edecektir. Olayın meydana gelmesine neden olanların cezalandırılması için her türlü hukuki mücadele verilmeye devam edilmektedir.

**Av. Ali Arslan**  
**Manisa Barosu Başkanı**





*Yeryüzünden  
Mektuplar*

## ALİ YÜKSEL d. 1976

### Eşi Ergül Yüksel anlatıyor:

“... hava buz gibi soğuk... Üç kişi çıkarılıyor. Birinin yüzü bizden tarafa dönük, ağızda maske var ama ceset... hareket yok... maskenin ucu battaniyenin altından görünüyor. Bu kadar soğukta maske buhar bile yapmıyor. Yaşasa nefesi ile buhar yapar. Arkasından biri daha geliyor. Yüzü diğer tarafa dönük ama çenesi görünüyor... Sakallı... “Ali!” diye bağıryorum. Bazen sakallı, bazen sakalsız gezerdi. Ali'nin sakalları var mıydı, sakallı mıydı, traş olmuş muydu? Sanki işe ben göndermemiş gibi o an hatırlayamadım...”

“Bu acı beni bitirdi... Beşinci ve son gün eşim çıktı. Onu İkinci Ezanı ile toprağa verdik. Umudumu, hayallerimi, yaşanmış ve yaşanacak olan her şeyimi o toprağın altında bıraktım.”



Maden şehidi Ali Yüksel 16.05.1976 doğumlu dört erkek çocuğu olan ailenin ikinci çocuğu Ben Ali Yüksel'in eşi Ergül Yüksel 11.07.2004 yılında eşimle görücü usulü erlendik erlendikten biray sonra eşim darkale uyar madencilikte yedek olarak işe başladı. O çocukları çok severdi işitirirdi çocuklara laf arasında hep itizleri olsun istediğini söylerdi iki erke neden itiz onun maması bezi kolay mı dertim 28 yaşındayım ikinci çocuğum da yaşadım erlendiğini göremem itiz olsun itisininde büyüdüyünü görebileyim dertti peki neden itisi de erkek bir kızımız olsa dertim sermez misin canımdan çok severim ama erlenip giderken dayanamam dertti duygusal kıyumsuz iyiniyetliydi 08.09.2006 yılında çocuğumuz oldu itizdi Sanki idamlik mahkumun son dilekleri gibi hayret edilecek şeydi benim kalbim temiz ondan rabbim kabul etti dertti Betül ve Furkan ismini verdiğimiz biri kız diğeri erkek iki erladımız oldu çocuklarına bakarken işitirirdi altıyüz lira maaşımızın üçyüzlirasını maması verir geri kalanı ile bez market onbeş günde bir pazar yapardık faturaları eşimin babası öderdi kıt kana at yetiştirmeye çalışırdık bazen iki ay maaşımızı yatırmazlardı barsada kar yapmak için olduğunu söylerdi eşim çalıştığı halde sıkıntı çektilerlerdi bize zamanında ödenmeyen östen diğindede yarısını, diğer yarısında onbeş gün bekletilerdi

şacutlar altı aylık oldu mamayı bıraktık ama buda kızımın göğsünde günden güne büyüyen bir şişlik meydana geldi marisa cetal bayer üniversitesi onkoloji bölümüne gönderildik herman diom (damar toplanması) adı verilen prematüre bebeklerde görülen iyihayli lezyon den di yedi yaşına kadar büyüyen andan sonra küçülen bir şişlik olduğu söylendi yedi sene bazen haftada üçtez gitmemiz gerekirdi eee elne anarsenin durumuna küçücük cacugun vücudundan kan alınırdı tüplerce kızın ağladıkça eşimle bende ağlardık bir süre hızlı büyüdü kortizon ilaçları kullandık sonra küçülmeye başladı." Eşim terbiyeli uslu şyibirisirdi ağzından kötüsöz duymadım erlitizimiz boyunca işyerinde önce usta oldu elektrikçiden çıraklık belgesi ile elektrikçiliğe geçti ustası eşimi çok severdi satın terbiyeli diye sonra elektrik ustası oldu bir süre sonra işyerinde eski işçileri çitarmaya başladılar ama biktırma yıldırma yöntemi ile kendi istifa etmelerini istiyorlardı tazminatları az vermelişin önce ustası değişti yeni gelen usta melekgibi eşimle kavgaya ediyor küfrediyor eşime ve esimde kız gınlıkla seni gebertirim diyor ertesı gün eşimin işyeriye giriş kartını vermiyorlar oda doktor dan bir günlük rapor alıyor buşekilde onbeşgün idare etti artık doktor da rapor vermedi

Araya devletten birilerinin köyüdü suçü nedir diyeserüy  
kani küçüt karga sonuçta varma falandayot  
alamaz musınız iş tetkar diye sorduru yaruz  
o bir bahane edki işşileri çitarmat için diyorlar  
biz usulü bilmediyimizden nater ile kartımı vermiyo  
lar diyerek girebilirmiş aslında oda ayrı masrapmış  
tabi sonra üçbinbir yörüyese olan tazminatın birazı  
alırmiş istifa etsebile diyedokuz sene çalışmış  
oldugu işyerinden istifa etti alın mamış dörtton  
kömürümüz iti yillik iznimiz ve yörüsetiz bintira  
tazminatımız vardı kendi istifa edince yatabuna  
zorlanıncadiyelim sadece on setiz bintiralik  
karşılık siz çet imzalayıp biraktılar ne sendika  
ne devlet hala avutattılar artık su için üzerine  
diyor onca eret ve alintertimsede kalmaztabide  
yinede insan üzülüyor milyarlar verseler o onsekiz  
bintirayı alacağını güntadar mutlu olamamı  
herhalde eşimin alinteri dokuz senelik ömrü o  
paranın içinde çüntü hat eret hat sızlıklarla  
dolubir ülkede hat istiyoruz itisenedir. küçüt  
kayın çim partteknik'in eyneze devrettiyi madende  
çalışıyor diyer kardeşi ustaşa çalışıyordu küçüt kardeşi  
ertan onu eyneze aktirdi burmadene girdiyi  
it gündembeiserevemei taz çok keppelerle çalışılıyor derdi  
çikmat istiyordu ama seneri doldurayım  
öbür tarafta kömürümüz kaldı buradan bari alayım  
kişin sıkıntı getireyelim derdi

kazadan yaklaşık iki ay önce şitayetleri  
gittikçe artıyordu eşim herşeyden şitayet etmezdi  
direniş di zannettimki diğer işyerindeki arkadaşların-  
dan ayrıldığı için serriyor bazen azığını yemeden  
gelirdi vaktimiz olmadı derdi yemek yemek için  
vakit netuhap, bir saati olmalı yemek yemenin di mi?  
bir yeri öyle deyildi! nezaman bir boşluk buldun  
ozarın, ustaş şitadar kömür şitarmış bir şu  
kadar iş yerleri birbiri ile pazla kömür şitarma  
kona sunda yarış balindeydi ben kadını  
sebebini bilmem adamlar şitara kömüre batıyor  
sadece, erageldiyinde miydesi bulandığını söylerdi  
son zamanlarda yabasım ağrıyor yoda miydesi buluyor  
lüzütüyorurum herhalde derdi kıyafetlerinide istatip  
getiriyordu birgün bu kıyafetleri suya sokup gelirme  
poşetten şitarrırken yerlere suyu damlıyor dedim  
güldü o damlayan suduytilerde di nasıl olurdu  
bir kıyafet üzerinden damlayacak kadar nasıl  
islanırdı terden kot pantolon, üstelik birtak kuru  
yeri kalmayacak damlayacak kadar... Sıcak kömür  
şitıyor yanıyor maden resmen derdi bazı yerlerde  
nefes alın mıyor iki tişört iki pantolon iki çarap  
götürmeye başladı hepsi ıslak gelirdi kazadan  
birkaç gün öncesi kazalan di gözüne taş geldi şiştiğözü  
üşgün rapor aldı oniki mayis pazartesi işe gitmesi  
gerekiyordu sabah saati kapatıp tekrar yatmış  
gitmek istemediyini söyledi hiç kaçak

yapmazdı ama bugün çanı isteme diyini söyle  
akşam doğru çocuklarla parta gittik eşimle  
top oynadık akşam ezanına kadar çocuklar būs  
hep annemle oynadın yarında gitme işe bizim  
oyna diyi yarın gitme seride siz okulda olacatsın  
ben yarın gideyim siz okulda gelince yine oyn  
dedi çocukları itma etti 13 Mayıs 2014 günü sac  
duymuş ben italdirdi otadar uykum vardı bugün de  
gitme dedim zaten canım istemiyor zorla gidiyorum  
ama gitmem gerek düngitmedim bugün de önceden  
sac gitmediyim bu günde gitmezsem çalıştığa  
bir günden keserler üşgün mazeret siz gitmez sen  
gittiyin bir günün maaşını alarıyorsun dedi yer  
yedi başı ağrıdığını söyledi ağrı kesici verdim işti  
gitti öyleden sonra saat üçtü sanırım yerleklerin  
yaptırı ekmeçimizi beraber alırdık fırına gider ordar  
çocuklarımızı alırdık okuldan elele gezerdik eşimle  
hiç biratmazdı elimi ağünde onubekliyordum arda  
geldi eynes de gündüz vardiyasında kaza olduğun  
söyledi hemen eşimden vardiyayı derralacak olan  
kardeşi ertanı aradım telefona kapatıydı üstaşta  
çalışan kardeşi Erkanı aradım madenler yatırımsız  
~~partanayı~~ diy olayı duyunca onlarda oraya gelmişle  
ben yeni geldim sana haber veririm abimi bulunca  
dedi ne kadar geçti bilmiyorum tebarr aradım  
bulamıyorum abimide, ertanıda dedi ağlayar  
bağırarac defalarca aradım lam ba hanede ~~te~~

birisi görmüş, burda, şurda, enson banyoda  
yatanıyor dedi telefonu uzat kapıdan bir abidesin  
dedim şılınca arar seni söylerim dedi ama ağlıyorum  
yine gelmek istiyorum oraya diyorum onada izin  
ver miyor er dolup boşalıyor bekle bekle dabi-kalar  
saat olmuş gibi geçmiyor kaçdefa aradım kimleri aradım  
yok Ali buluna mıyor haberleri açtılar somada trafa  
patlaması yazıyor taner yıldız içersinin devlet madeni  
gibi olduğunu sığınma adalarının olduğunu anlatıyor  
okadar iyibiyektirdiyor içerde de itiyüz kişi var enaz  
hasarla atlatacağız işime suserpiliyor bu sözler  
devlet adamı sonuçta yalan söyleyecek deyil ya  
kostoca bakan tekrar erbani arıyorum saat beşi  
geçti ~~e~~bara ters cerrildiyordu televizyonda  
abimin etibi geliyor birazdan, sağ tortma dedi  
ne kadar geçti bilmem bir daha aradım yok yine yok  
çaresizim erden güde miyorum turgutludan eşimin  
abisi Erhan da geldi yaralıların hastanelere  
gittiği söyleniyordu televizyon lar da somadaki  
ve çevre illerdeki hastanelere Erhan abime  
önce beşyol devlet hastanesine gittik sanbi  
mahşer yeri gibiydi okadar kalabalık ki hastane  
bahçesi dolmuş yollar insan seligibiydi  
gazeteciler, polisler, sinyal kesici cenir lar  
geldi kostoca, artık erbani da araya miyordum  
eltim hemşireydi polislere yardıma geldim  
beni içeri sakun dedi zorla girdi içerde



enerjibatamı konuşma yapıyor du erden izlediğim gibi deyildi hanı kurtarma ekipleri gelmişti çalışmalar son hızla sürüyor du çalışma falan yoktu oysa itikisi konuşuyor du herhalde onlar kurtarma ekibi idi biri diyor du ki once kurtarma ekibi var diyorlar sen, ben birde Ahmet başta kim var işçiler çitacı yormuş meyer cesetleri diyerleri madenin işini bilmediği için ana yolda bekliyorlar mış çalışmalar yine başlıyor hava buzgibi soguk üç kişi çitacıyor birinin yüzü bizden tarafa dönük agzın damaskte var ama ceset hareketiyot mastenin ucu battaniyenin altından görünüyor butadar sogukta maste buhar bile yapmaya yaşasa ne pesi ile buhar yapar artasın dan biri daha geliyor yüzü diyer tarafa döne ama çenesi görünüyor satallı Ali diye bagırıyorum Bazensatallı bazen satalsız gezerdi Ertana dönüp soruyorum Alinin satalları varmıydı satallı mıydı traş olmuş muylu sanki işe ben gönder medim ben görmedim gibi o anlatırlayca madim bende bilmiyorum dedi Ertan barikatların üzerine tırmanıyor belki yüzünü görürüm diyordum birtey ze tuttu Ambulansın kapısından bagırı yor du oglum gösterin evladımı Ambulansın artasın da iki üç metre sürütle di şoför teptilerden sonra durdu butadının oğlaydu ölmüştü erden telefon geldi bu arada üç kişi daha çıkmış canlı diye önümden geçen ceset ~~ceset~~lerden bahsediyordu canlıymış diyorlar

gözümle görmesem... Erkan beni zorla eve getiriyor kapıdan girmemizle çocuklarda arkadaşta n getkiler ilk sözleri babam nerde oldu siz yutarı çıkın ben anlatıcam geliyorum dedim ne söyleyecektim onlara küçücük bedenleri ile bunu nasıldıracaktardı daha kendim inan mamış umudum bitmemiş ken, dizlerim de derman talmamıştı merdivenleri zorşıtıyordum nesöyleyecektim nasıl izah edecektim odaya girdim anne nerde babamı? Anlatmaya başladım babam dün işgitti patlama olmuş daha çıkmadı çıkada bilir öledebilir dedim Ağlamaya başladılar anne, biz babamsız yapamayız babamı kurtul sun bizi kim sever kiminle oynarız evet itigün babasın dan ayrılırken bile babasının gömleyini toplamak için onun tokusunu yüzünü itigünde özleyen gömleyini yanına alan basını özleyin ce gömleyi toplayan çocuklarım nasıl nasıl daya nasıldı o ölemez beni yalnız bırakamazdı dua edin edinir babamız sağ salım gelsin dedim sonra aşağıya indit biri geldi falanca iki saat baygın kalmış sonra sürünerek çıkmış dediler evet Belki Alide düştü bayıldı kesin öldüğünü bilen varmı yet bazen doktorlar bile yanılmıyormu öldüdeyip margā konan insan bile canlı olabiliyor doktorun yanılma payı varsa ona öldü diyenlerin yetmi vartabi içimde umudum tükenmiyor gittiğem umutlam yorum bir haber geldi kirk ağaçta soğuk hava deposu varmış orada



Ali var mı diye bakacak kim geldi, kim gitti,  
bir bilgimiz yok çünkü ambulanslar siren sesiyle  
insan selini yarıp geçiyor biri gidiyor biri geliyor  
ama içinde ne taşıyor ceset mi yaralı mı yada kim  
ismi cismi kim bu gelenlerin içlerinde ali olabilir  
eltim çıktı içerden burada yaralılar var hepsinin  
bitinci ağız isimlerini söylüyor demiş hemşireler  
hani diyoruz bitinci kapalıysa ismini söyleyem  
ayrından içeri sokuyoruz eltim etraftan  
konuşmalara kulak veriyoruz bir yandan  
Abinin biri diyor ki bizim halanın aklı kendi  
imbanları ile çıkmış anlatıyor cesetleri çiyney  
çiyneye çıktı diyor ordakilerin çoğu öldü diyor  
düşünüyorum ikiye kişi var içerde dedi taner  
yıldız bunların çoğunda yaralı geliyor sonra biri  
kapalı olan özel hastanesinde açıldığını oraya  
hasta gittiğini söyledi bir umut vefa  
hastanesi olarak geçen o hastaneye gittik  
buraya yaralılar değil cesetler gelir miş eltiyi  
zorla gene içeri taşıdık eşimin cesetini bulmak  
deyil istediğim onun ölenlerin içinde olmadığını  
hala yaşadığını bir yerlerde tutarılmayı bekledi-  
ğini bilmek. çıktı, içerdede yoktu sonra çerke  
illere gitmiş bitinci kapalı olabilir mi dedik  
televizyonda kırı, bergama, manisa, akisarı, izmir ve  
uşaga nakil olduğunu söylüyordu eltim  
manisa akisarı ~~ve~~ turgutludaki hastanelere

Sordu hiçbir natil gelmediğini söylediler  
bende İzmirde hemşire olan amcamın kızına  
bergama, İzmir ve uşakta ki hastaneleri arattırdım  
buralarda bitinci aşık yada kapalı hiç bir natil  
gelmediğini söylemişler çaresiz ergeledik  
duyan akrabalar arıyor yola çıkıyor yet diyorum  
hani birşey olacaktı olsa hissederim malum olur  
boşuna onca yoldaş göli yorlar gece yarısı oldu çocuklar  
aklıma geldi nerdele çocuklar onları unutmuşum  
artadaşım olmuş evine götürmüş dayanıp yatmış  
olduğorum onlara bir aşıkama yapmış zorunda  
kalmadan Ali sabaha kadar şıtacak Erkan  
giriyor kapıdan gözünü yaşlı Ali abim ölmüş dünya  
başına yıkılıyor saat beşetadar yaşıyor muş  
artadaşları ile sohbet etmişler herhalde buranın  
gibi hiç kimse farkında değil diyorlar muş onlar sadece  
kendilerinin orada mahsur kaldıklarını zannediyorlar  
muş Ali artık kalkalım bir çıkış yolu bulalım diyor ve  
biraz gittikten sonra yere düşmüş mastesini de  
takamamış zaten çalışmamış biraz sonra biri diyor ki  
Ali gibimiz bilmem kim görmüş dizinin üstüne çökmüş  
orada kusan birini tebatlıyor muş kalk hadi diyor muş  
içim dedi umut hala tükenmedi yaşıyor satlanmıştır  
bir yere diyorum öldü diye ağlayıp hala bir umut yeşertiyarım  
içimde sabah beşe doğru Erkana yalvardım beni götür  
madene diye gittik Ambulanlar siren sesleri insanı  
fiksini diren bir toku içerisinde madenin önüne geldik

götürülüyormuş cesetler ~~Erhan~~ Erhan Abime  
söyledim götürbeni oraya çaresiz götürüyüm dedi  
Ayakta duracak halim kalmadı artık gittik kapıda potisler  
burikat kurmuş sadece birbisi girebilir içeri diyordu  
ben girecektim ama ayakta duramıyordum kolumdan  
biri tutmayınca ozaman sengir dediler kayınçima  
yok bende girmeliydim yalvar yatar itna ettik  
üçyüz metre falan yürümüşüzdür bilgisayarlar  
kaymışlar ölenlerin resimlerini gösteri yollar. Arbatarafta,  
ceset torbaları yerlerde gözlerim ağlamaktan perdeli  
görüyordu artık cesetlere bakmaya başladık burnundan  
kulaklarından, gözlerinden, Ağızdan kan gelmiş gözleri aşırt  
sıyrımış bazıları birbirine benzeyen diğini ısırmış dudagını  
ısırmış yanmış kortu filtrini andıran 170 tane ceset  
gördüm üzerine numara asılmış nasıl olur üçyüz  
kişirar işerde demişlerdi yüz yetmiş ceset dışlarında  
alıpobtu evet o ölseydi burda olurdu ama yok biliyorduk  
ölmedi sevinsle dışarı çıktım o angördüyüm o dehşet  
verici manzaradan şat Alinin orda olmaması  
bir yerlerde halayaşiyor olması vardı atlında  
oradaki cesetlerinde bir ailesi onlarında sayfalar  
dolusu hikayesi vardı tabiiide o an onları düşünmüyorduk  
eve geldik madene gittik dua otuyup doglara dogru  
üflüyorum eşim odanın altında onu korusun diye  
ikinci gün de böyle bitti küçük kayınçım Abim  
çıkmadan eve gelmem demiş onu arıyorum eve geldikteri  
sonra sabaha kadar taştepa aradım bilmiyorum

Sabah Arka daşım aradı umudunu yitirme  
 onun öldüğünü gören varmı? kesin gören yok  
 dedim. düştü yere demiş arkadaşları, sen dua et  
 Ergül dedi Rabbim kulunu kulunun görmediği yerde  
 isterse bin defa öldürür isterse bin defa diriltir  
 Allahım öldüysete dirilt eşimi diye dua etmeye  
 başladım hatimler dağıttım arkadaşlara otadur  
 kaptır mışın ki kendimi çocuklara dua edin diye  
 kaştere tekrar lady'sam Betül Furkan dememle  
 Anne dua ettik artık dua edin deyip durma dediler.  
 Teterizyonlar itiyüz seksenlerden bahsediyordu demek ki  
 içerden itiyüz beksen ceset çıktıysa çalışan sayısı  
 daha fazlaydı sonra sığınma odalarının hayali  
 olduğu orda öyle bir alanın var olmadığı gaz maskelerinin  
 mitaladının dolduğu tümlere gözyumulan birçok şey ortaya  
 çıkmaya başladı bir insan otadur can içerde ölümle  
 pençeleşirken nasıl kutadur rahat yalan söyleyebilir  
 oğün sabah kutadur yine madeni aradım dördüncü gündü  
 ve madeni kıl basılacağı söyleniyordu gaza kıl basılırsa  
 herşey taş kesilirmiş zonguldağta olmuş cesetleri  
 seneler sonra bulmuşlar madende ki küşüt kayınçım  
 ertanı aradım çıksın artık ali ölecek orda çıkarann  
 bana getir ne olur dedim çıkar ölmedi isede ölecek  
 yine gece yerisi oldu alihula yok madene gittik o mahşer  
 kalabalığı yoktu artık sebze kişi balmış içerde dediler  
 kızıl oğ çadırlarında yemek, çay, carba battaniye veriyar  
 herkes bitkin Erkan gitsen evdedi ben sana haber

Vericem o arada bir ceset çıktı bu bizimki deyil dedi  
erkânı onlar biliyormuş kesin öldüğünü küçüt bayınçının  
artadaşları söylüyormuş içerden kurtarma ekibindekilermiş  
son dört kişi kaldı içerde beni eve getirdiler orada eve  
giderim ama dedim eşim parça parçada olsa onu görürüm  
hala inanmıyorum çünkü onun öldüğüne saat gece iki  
beşinci gündeyiz artık telefon geldi Atısar devlet hastane  
sine doğru yola çıkan bir cesetin Ali olduğu cebinde  
kato saat olduğu söylendi saatiyoktu diyorum yok  
bu alideyil güyündi bizde Atısara doğru yola çıktık  
hastane önünde polisler göstermedi eşimi otopsiye  
görecek dediler biz biliyoruz cesetimizi verin dedi  
Erkan bayınç Eranda inmişti beşinci gün madenden  
o kesin emin olmasa bırakmazdı demekti aliydi bu  
günler se umutla bekleyiş sona erdi bu acı sonu hiç beklemedim  
ummadım hani derler ya malum olurmuş bana malum  
olmadı oysa nasıl umutluydum canlı şitacagından  
işimde daha önce yaşamadığım bir acı sızlandı  
daha önce hiçbir şey canımı butadar yotmadı annem  
babam ölse butadar canım yanarmıydı bitmiyorum  
bu acı beni bitirdi beşinci ve son gün eşim çıktı onu  
ikişdi ezanı ile toprağa verdik umudumu hayallerimi  
yaşamış ve yaşanacak herşeyimi toprağın altında bıraktım  
hayattan hiçbir beklentim yaşamama sevdiğim kalımadı  
patalat yardımına başladık çocuklar perişan satabatlar  
ben kafamı kaldırmıyorum halsizlik ten finik den  
hayır sever birisi patabal göndermiş kaynanam

Araya derletten birilerinin köğütü suçü nedir diyese öyü.  
hani küçüt karga sonuçta varma palandıyot  
alamaz mısınız işetekrar diye sorduru yaruz  
o bir bahane etti işşikeri çitarmat işin diyorlar  
biz usulü bilmediyimizden nater ile kartımı vermiyar  
lar diyeret girebilirmiş aslında oda ayrı masrafmış  
tabi sonra üçbinbir yömüyesi olan tazminatın birazını  
almış istifa etse bile diyedokuz sene çalışmış  
oldugu işyerinden istifa etti alın mamış dörtton  
kömürümüz iki yıllık iznimiz ve yömüsetiz binlira  
tazminatımız vardı kendi istifa edince yada buna  
zorlanıncadiyelim sadece on sekiz binliralik  
karşılık siz çet imzalayıp biraktılar ne sendika  
ne devlet hata avukatlar artık su işin üzerine  
diyor onca evet ve alınteritimsede kalmaz tabide  
yinede insan üzülüyor milyarlar verseler o onsekiz  
binlirayı alacağını güntadar mutlu olamamı  
herhalde eşimin alınteri dokuz senelik ömrü o  
paranın içinde çüntü hat evet hatsızlıklarla  
dolubir ülkede hat istiyoruz itisenedir. küçüt  
kayın şım parkteknik'in eynze e devrettiyi madende  
çalışıyor diyer kardeşi ustaşa çalışıyordu küçüt kardeşi  
ertan onu eynze aktirdi bu madeni girdiyi  
ilk günden bir evemei taz çok keppelerle çalışılıyor derdi  
çikmat istiyordu ama seneri daldurayım  
öbür tarapta kömürümüze kaldı buradan bari alayım  
kişin sıkıntı getireyim derdi



günde birtane kesip yediri-yor bana başka hiç birşey  
yemeden sadece bir portakalla üç ay ölü-gibi gece  
gündüz kafamı yerden kaldırmadan yattım kaynanamın  
başına gelip oğlum öldü bu da ölecek diye oğladığını  
hatırlıyorum ağzımı açıp konuşmaya ben iyimim  
demeye takatim yok sonra doktora götürdüler vitaminlerle  
ilaçlarla toparladım kendimi ve evlatlarımı biz hata  
bu tran rayı atlatamadık unutulmuyor yaşanan onsaacı  
ve onunla yaşadığımız güzel günler kusursuz dört dörtlük  
birişiy di eşim kaybedilen şey ne kadar değerli ise  
acıda otadar kuvvetli yatıyor insanın işini  
bundan sonra suçlular cezalarını çetsin diyorum  
sadece tabi parası varsa o adalette işlemiyor bazen  
yaralı kurtulanların içinde konuşan insanları bile  
işsizlikle yoksullukla yıldırıyor birsenge gefti maden  
hala ayntışide ve bitirtiliş raporunu tetraer istiyorlar  
biçyil sonra temizlenmiş delillerin yok edildiği bir  
madencilene delil bulmayı uzuyorlarsa artık  
Aslında amaç başındanberi onaden dört  
dörtlütü ~~yaga~~ suikast yok bilinmeyen bir güç  
çıkardı deyip ceza almadan çıkmat başaracak  
larından da eminim söylenecet çok şey vardıkama nedil  
yeter söylemeye kene kalem yazar bu dünyanın  
üstü varsa altıda var elbet hatımızı alırız birgünümüz

## UĞUR ÇOLAK d. 1988

### *Annesi Gülsüm Çolak anlatıyor:*

*"Kurtulma imkanları varken bizim çocuklarımızı diri diri yaktılar ve bunu devlet yaptı, önlemlerini almadı... İnsan hayatı ekmek parasından ucuz bu ülkede. Bizden üç çocuk, beş çocuk boşuna istenmiyormuş..."*

*"Şu para denilen şey karıyı kocadan, evladı da anadan babadan ayırırmış be oğul... Köpeğin önüne atsan yemez o parayı... Kuzum, insanlığımız günden güne yok oluyor. İsmail Ayaz ve Ulaş Bereket için, gelecek için korkuyorum."*

*"Uğurum, kara gözlüm... Ömrüm var olduğu sürece, senin yanına gelinceye kadar davanızı bırakmayacağıma söz veriyorum."*



Uğurun Annesi Gülsüm çokak  
Uğurum Koragöz'ü Oğlum  
Ah be uğurum Aramızdan Ayrılan bir  
Yılı geçti be kuzum Uğurum beni  
Bu kadar mı güçlü gördün be kuzum  
Kendimi Anneliğe hazı hisetmekten  
Sen benim hayatıma 10-12 1988 de  
Bir cumartesi günü 20.5 geçe kucak  
İma aldım o kadar güzel kokuyordunki  
O kokuyu hiç unutmayacağım kuzum  
Her Şeyi hayatımıza Süpriz yapardın  
tıpkı dünyaya geldiğin gibi bana ilk  
anneliği tatdıran ilk anne diye ellinden  
tutup okula götürüp küçücük bayun  
vardı cantanı poponu döverdi çok  
özlüdüm be kara gözü oğlum  
Kuzum neredesin

Hayatı Süpriz olan karagözülü  
kuzum evliliğini bile bize Süpriz  
yaptın bebeklerini bana Süpriz yap-  
tın ama beni o kadar mutlu etinki  
kuzum Çek mutlu olmuştum ama son,  
Süprizi hiç beğenmedim kuzum  
bana böyle Süpriz yapmayacaktın oğlum  
Biz seni işe gönderdik yürüyerek  
gönderdiğim kuzum karesiz bedeni  
ni bile dokunamadım yüzünü gös-  
termediler ah be kuzum oğlum ilk  
göz ağrım neredesin bana hep güze-  
l yüzünü hatırla dediler Anneler  
çocuklarından korkarmı tiksiniirmi  
Çünkü sen benim canımsın  
Seni o halini görmüş olsaydım

yanmış halini Sen benim  
yine yakışıklı karagözlü Uğurumdun  
Ah be oğlum kuzum nasıl öyledim  
Seni bir bilsen inan sen gödeli hasre-  
tin öçlemis hiç bitmiyor kuzum Uğurum  
Babamı kardeşini eşini duyguyu  
Beni yaşayan bir ölü bırakın Uğurum  
Biz niz birlikte yarıyoruz ama biz-  
ler hergün her saniye yanıyoruz  
be kuzum İsmail Ayaz Ulas  
berberet Seni soruyorlar Cengul  
Uğurum Dışarıya Ayazı çıkarırdım  
dışardaki arkadaşları Benim babam  
Şarşıya gitti dediklerinde benim

Babanda çarşıya gitti diyor arkadaşıda diyorki Senin baban öldü o.  
Benim babam diyor o an bütün dünya  
Tepeme yıklıyor Ayazın gözlerine  
Bakamıyorum Ayazın bir tarafının  
olduğunu görüyorum Oğul

İsmail Ayaza babanla nereye giderdiniz  
diye sorduğunda maça giderdik babam  
beni parka götürürdü diye söylüyor  
ah be kuzum neredesin Uğurum çok  
özledim Uğurum Çocuklarının yüzüne  
Baktığımda Uğurlarım Karşımda Uğurlarımı  
yenide büyütüyorum Ah be kuzum çok  
özledim kara gözlü kuzum sert bakış-  
lım

Buyuk alti gultu sunu seni cok  
ozledim kara gozlu kuzum icim yanıyor  
Egul Şu an çiki versen anne ben geldim  
desen seni bir koklasam öpsem senin  
yerine o toprağa ben girsem

İlk göz ağrım Uğurum

Uğur Haksızlığa dayanamazdı Uğur-  
umun bir anım var Ben yaz geldimi  
durmazdım Onun için ovalara işe giderdim  
domates toplamaya giderdim kışık hazır-  
lığı yapayım derken bir ara verdim  
Pomuk toplamayı yetiştiremiyordum zeytin-  
e giderdim dedim gelinime dedim ki kızı-  
m beni yömüçeleri dağ başı gelince  
alı ver dedim

Aksam işten geldiğimde anne  
dayı başı gelmedi dedi o zaman  
evine gidelim dedik uğurumun gittik  
ama evine yaklaştık gelin anne fiş-  
leri evde kaldı dedi bizde işe  
gittinmi dayı başı fiş verir yömige-  
lerini öyle atırsın emeyapcaz geldik  
Söylüeriz on yömigenic vate fiş-  
leri göndeririz dayı başı olmaz fiş-  
leri getirmeden vermem adama yal-  
varı veriyoruz adam olmaz diye  
inat ediyor Ben çalışmadım para-  
yı senden neden isteyin diyorum  
Uğurum Sen verdiğin emegine  
yalvarıyorsun



Bu ducene lanet olsun diye  
Bağırıyor ve dağı başın gırtlığına  
çöküyor o anda kayha yani dağı ba-  
şı sen nasıl evlat yetiştirmişsin  
diye bana hakaret ediyor zor bela  
Uğuruma o beladan uzaklaştırıyorum  
Uğurum dönüp bana kızıyor Emegin  
le el etek öpmek zorunda dey-  
ilsin Sen köle deşilsin diye bana  
Söylenmişti

Uğurum kuzum deli deliydin  
Eh be öğül ne zaman adam do-  
caksın dediğimde eh anne ben  
öyle bir adam olacamki beni

Bütün tarihler yazacak  
Ben unutulmaz olacağım derdi  
Sanki onlar his etmişler Vearkada-  
şları 301 canla Aynı anda o ölüm,  
ü his etmişler  
O ölüm kayusundan Çıkanomakmış  
Kurtulma imkanları varken bizim çocuk  
larımızı diri diri yaktılar ve bunu  
Devlet yaptı önlemlerini almadı  
Kaza geliyorum demiş ama o tehlin  
İçine itmişler İnsan haydi Etmek par-  
asından ucuz bu ülkede bizden üe çocuk  
tan beş çocuk başuna istenilirmişmiş  
Çünkü Kötelik sistemi gelirse  
Devlet para harçamaz insanları

Öldürmek varken niçin is güven  
liğini yasalarına koysun Uğurum  
Baban o ocaktan emekli oldu ama  
Sana mezar oldu ve bunu size  
Devlet yaptı Sizin katiliniz  
Devlet tir  
Uğurum kara gözlüm ömrüm  
Var olduğu sürece Senin yanına  
gelinceye kadar davanızı bırak  
mayacağım söz veriyorum oğlu  
m Sana ve aynı anda can  
veren 300 Arkadaşlarımla b-  
eraber Onlarada söz veriyor-  
um keske Arkadaşların Ailel-  
eride dayanık olsa

27. 8. 2015 Perşembe  
Kara gözlü oğlum doymadığım  
Kuzum Uğurum İsmail Ayazım  
tıpkı Sana benziyor oğlum  
Çok özledim bə kuzum  
Uğurum Mahkemenin 19. günü  
Katilte önümüzde türegimiz daya  
namıyor oğul Vizdantarı varmı  
oğul bu insanların Kara gözlü  
oğlum yakışıklı kuzum o korkunç  
Katliamdan yorali çıkan arkadaşların  
ifade Verecekler Umarım gere  
ekleri Söyleler kuzum



28. 8. 2015 Cuma  
Mahkemenin 20. günü yara  
Kuzum dün çok üzüldük  
Arkadaşlarımız kimisi doğru ifa-  
de verdi kimide ruhlarını şey-  
tana satmışlar be kuzum  
Şu para denile Şey Karıyı  
Bocadan Evlatıda anadan bab-  
adan ~~aynılar~~ be oğul kuzum köp-  
eğin önüne atsan yemez @ parayı  
Kuzum İnsanlığımız günden güne  
yok oluyor be oğul İsmail ayaz  
ve ulaş bereket için gelecek iç-  
in korkuyorum kuzum

Ellerimde büyüttüğüm kuzum  
Solarken diriltiğim kuzum  
Ciceğimi kapardın maden ocağı  
Ocağımız Söndü kuzum  
İlk göz ağrımı evimin hem  
Asi çocuğu hem neşesi  
Nerdesin kuzum  
leim yanıyor oğul  
Ana diye bağırmanı  
Sen ne zaman yaşlanacaksın  
Demeni  
İki torundan oldu ben anne  
Yaşlanmaz diyen kuzum  
Amesi



SOMA

*Yeryüzünden Mektuplar*

## REMZİ ARTAR

D. 1964

**Eşi Fatma Artar anlatıyor:**

“Hep bir evladımız olsun istedi... Keşke Remzimden bana bir parça kalsaydı...”

“Benim her gece gözlerim yaşlı... Düşünüyorum: Kaza olduğunda ne hissetti, ne düşündü, beni düşündü mü, çok korktu mu, son sözü ne oldu”





①

Birbirimizi tanıdığımızda 40 yaşlarındaydık. Cibrüci usübe oldu ama ilk görüldüğümde ısırılmışım eşime. Kısa süre sonra evlendik. 28.03.2015 yılında nikahımız kıyıldı. 1,5 ay köyde yaşadık. Balıkesir'in Yenikayak köyünde. Paramız yoktu kit kanaat geçirip gidiyorduk ama çok mutluyduk. Daha sonra somaya taşınmaya karar verdik. Orda maden vardı orda iş imkanı vardı. büyük umutlarla taşındık. Bilemezdik oranın bize cehennem olacağını. Madende tam 10 yıl çalıştı bir gün bile şikayet etmeden. Ekmeği miiz için çalıştı. Hep bana anlatırdı oranın ne kadar zor bi yer olduğunu ne zorluklarla çalıştıklarını, yemek yemek için bile bi alanlarının olmadığını o karanlıkta o kömürün içinde yemek yediklerini. Ama hep mutluydu hep umutluydu. Tek işdeğimizi bi er alabilmektir. Bunun için çalışırdı hep.

Bir bebemimiz olsun istedik. Ama rabbim bize nasip etmedi. Hep bi evladı olsun istedi. Bunun için çok üzülüyorduk. Kezke remzinden bana bi parağ kalsaydı. Allahım bana nasip etmedi evladı.

kaza olmadan 1 hafta önce Hatay'a gittim. Annem çok hasta idi. Kuzenim olduğu gün ise giderken beni aradı. Sanki işine döğmüş gibi fatma hakkı helal et dedi. O ne biçim bilaf remzi dedim, neden böyle söylüyorsun dedim ölüm var fatma dedi sen hakkını helal et dedi. Helal olsun remzi dedim. Sanki ölüceğini biliyor gibi konuştuk. Bütün bi gün içinde bi sıkıntıyla durdum. Tele fon kaldı anayen komşumdu. Bana dedi fatma sakın ol korkma madende kaza olmuş bunaya gel beynimden vuruldu altına ise gider helallik işdeğisi geldi. Hemen yola çıktık. Geldiyimde koltuğun üstünde yatağı duruyordu. Bi köşede pijamasını katlayıp bırakmıştı. Ocağın üstünde ısıtıp yediği yemek duruyordu. Ölüceğine hiç inanmıyordum. Tam iki gün aradık, bekledik iki günün sonunda kana haber geldi. Ardından cenaze geldi. Tabutu açtım naylon bi torbanın içinde buz gibiydi yüzü kömür içindeydi. Remzi dedim aa gözlerini ama o ölmüştü artık asla uyanmıyacaktı. Asla bana fatmam demiyacaktı.

②  
 Allah bana yasattığı bu acıyı düşmanıma yosatmasın. Bu okadar büyük bir acı ki remzinin acı çekerek ölmesi yerin altında nefes almada can verdiğini düşünmek dünyanın en büyük acısı.

Antik remzi yok. Esim hayat okadarım yok. Biz öyle sefillikle yaşadık ki yeni geliyordu elmek alacak paramız elmezdi. Bi sigarası vardı şu bile almıydı. Ama biz çok mutluyduk. Keske ölmeseydi de bir ekmeğe muntaz olsaydık keske yanında olsaydı obana yetendi. Ben ondan çok razıyım Allahında ondan razı olsun insallah. O gitti benim bi yarım eldik antik. İnsallah öteki dünyada rabbim bizi kavuştursun. Bu hayatta insandan değerli bi yaratık yok. Ama o maden sahibi. Ölen 301 kişiyi insan yerine koymadan çalıştırdılar. Benim her gece gözlerim yaşlı. Her gece düşünüyorum kaza olduğunda ne hissetti, ne düşündü, beni düşündümü çok korktu mu son sözü ne oldu hep bunlar aklımda.

Tek istediğim var antik suçluların en kısa zamanda cezalarını görmeleri. İste o zaman biraz olsun içim rahatlayacak.

Remzi Seni çok seviyorum, Seni asla unutmayacağım. Allahım Senin mecburî cennet eylesin.

- FATMA ARTAR - REMZİ ARTAR -





SOMA

*Yeryüzünden Mektuplar*

## ALİ KAVAS

D. 1979

**Eşi Gülten Kavas'ın "Hayat Günlüğü"nden:**

"Oğlum soruyor bana, 'Anne biz babamın mahkemesine gidince, hakim amca babamı bize geri mi verecek?' diye... İşte o zaman bitiyorum..."

"Benim eşimi, çocuklarımın babasını kömür diye yaktılar... Bize eşlerinizi öldürdük, siz de acı çekerek ölün dediler... Her gün daha çok ölüyoruz."



"Hayatım, biliyorsun bugün babalar günü. Çocuklarınla birlikte sana geliyoruz. Hani bir gün sormuştun, 'Ben ölürsem, başkasıyla evlenir misin?' diye... Şimdi senin mezarımın başında tekrar söz veriyorum. Asla hayatım!"

"Şu an ben bunları yazarken balkonda oturuyorum ve seni düşünüyorum. Hani hep balkonlu ev istiyordum ya... Sen yoksan ben ne yapayım balkonlu evi?"



Hayat gnlgm

Ben maden senidi Ali kavasın ei gkten  
kavas Ben iki ocuk annesiin

Bir sede yaaımı bir ben birde ocuklarım  
Allah bilir birde biz bilir

2016 ~~mayıs~~ mayıs - sabahı kalktım kahvaltı ve  
antasını hazırladım neden bilirdim son  
son antasını hazırladığımı bunu bilseydin  
asla o antayı hazırlamazdım ve ona ie gndermez  
dim, oun eimin ocuklarını sen grym.  
ocuklarımda oucm

ocuklarım oun sabah kalkıp babalarıyla kahvaltı  
yaptılar Eim oraya olanun nnetini  
yapmak ve ocuklarını okutmak iin gr.  
aman onlar Eimin ve benim hazallerimi  
elimizden aldılar bunu bize apantla cezalarını  
eksinler dilerimki allahın onlarda bu acıyı  
katsınlar oının ~~ilk~~ ilk gn herkez yanımızdaydı  
oysa imdi kimse kalmadı, oysa esanız kalmak  
ve bu acıyı yaamak ok zor

bize ~~~~ zengin oldular keke eim se olsaydı  
hi param ve zengin olmasaydım

GIPITA

TODAY

SOMA

Yeryznden Mektuplar

İki çocuğa hem anne hemde baba olmak  
Öyle Zor ki size anlatamam  
benim çocukların babaları öldükten sonra  
İkire karne aldılar ne yazık ki gösterecek  
bir baba yoktu o iki çocuğumda boynu  
bükükte hani derler ya amca babayarıdır  
aslında hiç öğledeyil benim çocukları  
Sorun Ne amca Ne de teyze var herkez  
bizden uzaklaştı niyediye sorarsanız derleri  
hep paraydı çocuklarımda o yüzden gelmele-  
rini istemiyorduk bizimderdimiz babamızdı  
onsuz bir hayat oluyordu ve dönüşüne  
miyorduk  
benim çocukların birisini babasını görünc  
kacıyorlardı baba kelimesini duymak bile  
istemiyorlardı çünkü çok üzülüyorlardı  
Ben çocuklarımin yanında kendii babama  
baba diyemiyordum istemiyorlardı  
İlk gündən bugüne çok zar günler yaşadık  
O zaman verilen sözlerin hiç biri  
tutulmadı ben eşim öldükten sonra bir  
sene hep onu gelecek gözle baktım

GİFTA

Sonra umuduma kestim umuda kestikten  
Sonra kafayı bozdu bir hafta hastanede  
yattım yani tedavi gördüm Çünkü benim  
eşim öyle iyidiki kimsenin kalbini  
kırmađı, ben tam 17 Senelik evliğim  
ama cvliliđimi ve ömrümü 2014 - 13 mayısta  
bitirdiler bunu bilseydim onlara izin vermez  
dim onlara hesap sormak istiyorum onada  
İzin vermiyorlar

Zaten bizim içiniz yanıyor birkere  
onlara Sorularımızı sorabilsek oğlun biraz  
olsun dincek Sönmez ama biraz olsun  
afifler, ben eşimin ölüm döneminde  
ođluma sünnet yaptım bu ögle Zordaki  
dayanmak çok Zorda

bunu kimse anlamaz benim için çok  
acı bir gündü keşke eşimde yanımda  
olsaydı oZaman daha çok mutlu olurdu  
bize bunu çok gördüler

Şimdi soruyorum bunu bize yapanlara  
Ne hakkınız vardı çocuklarımın

hayallerini ve babalarını ellerinden  
almaya ne hakları vardı sizi soruyorum  
benim elimden eşi ve hayallerimi almaya  
ne hakkınız vardı bizim onunla  
hayallerimiz çokta siz kendinizi bizim  
yerine koyun siz kendinizi ~~ve~~ bizim  
yerimize koyseydiniz bunu bize yapmazdınız  
siz insanmısınız bubi düşünmemi lazım  
siz nerden bilirsiniz bizime yaşadıklarımızı  
onlar oraya ekme parası için itmişlerdi  
ölmeye değil sizin için birkaç satılmış  
para uğruna onları öldürdünüz benim  
eşim orada daha üçgünlükte ne istediniz  
bizden ben bir eş olarak herşeyi başımı yastığıma  
koyduğunda onu arıyorum siz ben onu geri  
vere bilecekmisiniz keşke benim eşimde  
hapiste olsaydı hiç olmasa ayda bir onu  
görürdük çocuklarını babalarını görürdü ~~ve~~  
şimdi ise çocuklarını kaprağca babadığca  
sarılıyor bu öyle zor ki bide ben size bunu  
anlatıyordum siz bunu anlatırsınız  
~~anlatırsınız~~ anlasaydınız yapmazdınız





benim çocuklarım bazen habelerini onuyorlar  
babam olsaydı bize su yapardı bizi şuraya  
götürürdü ama bu bir gerçek siz onların  
kayellerini ellerinden aldınız ama bizime  
babamız yok diyorlar bizim babamız cennette  
diyorlar bunlara söyleyecek bir söz  
bulamıyorum sizin varsa siz söyleyin

Nerden bildim 2014- ve 13- martta haşşatımızın  
değişeceğini bu bilseydim onu bugün işe  
göndermezdim bizim haşşatımızı 2- veya 3-  
kersinde değiştirdiler şu an evde çocuklarım  
ve ben varım her gün kapıda bakıyoruz  
babamız gelecektiye malisef bu olmuyor  
Şu anda çocuklarım uyudular sabahleyin  
babamın mahkemesine gittik diye erkenden  
uyudular öğlen soruyor baba anne biz  
babamın mahkemesine gidince hakim amca  
babamı bize getirmeye gelecek işte oraman  
bitiyorum ona anlatamıyorum

Bu akşam arkadaşımın kızının doğum gününe  
gitti ne dar bizi yanlış anlamayın bunlar  
doğum gününüzde gidebiliyordise ada madende  
babasını kaybetti adana doğmamıştı babası  
vefat ettiğinde onu görünc öyle hüzenlendimki  
bu benim çocuğurda olabilirdi onların suratına  
bakıpta doğum günün kutlu olsun demek öyle  
Zorki size anlatamam okadar mahsumki bir  
görseniz ne yazıkki bizim babalarımızı  
Elimizden aldılar öyle Zorki esin olmadan  
Çocuğunun doğum gününü kutlamak bu hayat  
çok zor hem anne hemde baba olmak  
16 haziran mahkememiz başladı mahkemeye  
gittik bizi öyle zor saktularki içeriye size  
anlatamam sanki biz katildik nedendise  
sorar sanız kimse suçlu değilmiş tahtige  
istiyorlar siz üçüz birin hesabını verin önce  
ondan sonra çıkmayı düşünün ne suçları  
içede bile gattıklarını bilmiyorlar üçüz binden  
büyük suç olurmu siz üçüz birtane can  
aldınız yetim bıraktınız çocuklarını düşünün  
250 tane çocuk 250 tane kadın sul



biraktınız 307 tane anne ve baba evlatsız  
biraktınız bunların göz yaşlarını sizi boğacak  
daha ne istiyorsunuz kaç dane daha çam  
istiyorsunuz onların çanını siz mi verdiniz  
mahkemeye gittiğimde onların yüzüne  
bake bake soru sormak istiyorum tabiki  
bana verecek cevapları varsa onlar buna  
vır yakın bulurlar mahkemeye gittiğimizde  
hakim bize diyor ki susun sizi dışarı çıkarım  
tabiki bizde susuyoruz onlar konuştuğuce  
cıldırıyorum çocuklarının babasının ve eşimin  
katillerinin bir günce ceza almalarını istiyorum  
onların ceza aldığını öğrendiğimde vırdanım  
biraz olsun rahatlar onlar bizim eşlerimizi  
göz göre göre yaktilar inşallah onlarda bu  
acıyı tez zamanda tadalar şuanda oturdum  
çay içiyorum ama içerke eşim aklıma  
geldi çünkü oda çayı çok içerdi işte o zaman  
icemedim onsuz hayat olmuyor onu çok  
özledim çay içer ken oğlum bana bir  
soru sordu anne babam olsaydı bizi motorla  
gezdirirdi

diye sordu ona verecek bir söz ve cevap  
bulamadım çocuklarımda babalarını çok  
özlüyor oğlum bana soruyor anne  
babalar günü ne zaman bende ona gününü  
söyleyemedim çünkü çok üzüyorlar  
o zaman mezarına gitmek istiyorlar tapınağa  
baba biz geldik kalsana diye sesleniyorlar  
bu bir çocuk için ne kadar zor bilmişsiniz  
bunu bize yaptılar babamızı elimizden  
alılar cezayı çeksin diyorlar onlarda bizim  
gibi babasızlığın nedemek olduğunu öğrensin  
ler diyorlar oğlum bana anne benim  
babam cennette diye soruyor bir şey  
diyemiyorum kızım anne içimde babama  
karşı ne eşiyordiyse sana anlatamam ben  
ona çok özledim diyor  
anne kanne aldım ve başını belgesi aldım  
ama gösterecek babam yok bu mutluluğu  
bize çok gördüler diyor işte bende bir  
anne olarak ve bir eş olarak çok üzüyorum  
benim esimi ve çocuklarımla babasını  
kömürdiye yaktilar



Soruyorum devlete 301 kişinin çanı ile  
daydımı kömür kömürdiye eşlerimizi  
ve bizi yaktilar gencekten bu hayat  
çok zor bizi hiç anlamadan bu hayat  
ittiler bize eşlerinizi öldürdük sizde acı  
çekerek ölin dediler bize biz eşlerimizi  
toprağa koyduğumuzda öldük her gün daha da  
çok ölüyoruz çok zor ALLAHIM bize  
Sabır ver keşke gelseydin benseni olayın  
olduğunda hastenenin önünde seni iki bucağın  
bekledi güçlüsün kuvvelisin gelirsindiye  
kakar kapsaydı ~~baş~~ bacağın kapsaydıda çocukların  
başına gelseydin diye çokdua ettim aracı sen  
gelmedin hadi gel alim diye seni çok  
özetim hayatım geldiye ben çalışır ona bakarım  
diye olsaydı yinede bakardım keşke gelseydi  
keşke seolsaydı benim eşim oraya ekmek  
parası ve çocuklarını okudabilmek için  
girmişti ölmek için değil caniler ne  
istediniz bizden Alim bitane seni öyle özedimki  
Sen benim herşeyindim sensiz bir hayat  
GİFTA düşünemiyordum

hep seninle yaşlanmayı hayal ediyorduk  
neyaztki bu hayallerimizi elimden aldılar  
bitenem esim sevdiğim hayalim çocuklarımın  
babası seni öyle özleyoruzki sana anlatamam  
keşke yanımızda olsaydı sensiz bu hayat çok  
Zorbu bitenem nereye baksam hepseni  
görüyorum kepi çalınca sen aklıma geliyorsun  
işte o zaman sendeğilde bir başkasını görünce  
hayallerim tekrar suya düşüyor ümidi kesiyor  
Okuyucu çalan bir başkası değilde Sen olsan  
Çocukların seni hergün anıyorlar seni  
unutmadık unutmuyacağız seni çok seviyoruz  
hayatım biliyorsun bugün babalar günü  
çocuklarıyla birlikte sana geliyoruz babalar  
gününe kutlamaya emin olki onlara çok işi  
bakacam kimseye muhtaç etmicem sende  
bunu biliyorsun bana güvendiğini biliyorsun  
bana birgün sormuştun ben ölürsem başkasıyla  
evlenirmisin diye bugün sana söylemiştim  
evlenmem diye şimdi senin mezarın başında  
sana tekrar söylüyorum asla hayatın  
ben bir seni tanıdım Seninle evlendim



Bundan Sonra da öyle olacak seni asla  
unutmayacağım sen benim herşeyimsin seninle  
çok hayallerimiz var bitanem bunları yapmaya  
çalışacağım bundan sonra hep çocuklarımız  
için yaşayacağım ~~ve~~ çocuklarım babasına  
gittiğinde çok üzülüyorlar ama onu hep  
cennette diye anıyorlar babalarını sulayıp  
öyle geliyorlar daha doğrusu gelmek istiyorlar  
kalk baba sende bizimle gel diyorlar  
Sen cennette uyu baba diyorlar birgün bizde  
gelcez inşallah o zaman kavuşuruz seni çok  
seviyoruz sensiz bizim hayatımız olmuyor  
Sen bizi görüyorsun ama biz seni göremiyoruz  
diyorlar babalar günün kullu olsun babadeditler  
bizi babasız bırakınca cezasını çeksin  
baba birsenesi geçti ama biz seni çok özledik  
diyorlar o zaman içim parçalanıyor biz  
onu çok özledik diyorlar baba sen olsaydın  
biz daha iyi olarduk ~~ve~~ biz hiç birşey  
istemiyoruz seni istiyoruz Annem var  
ama senin yerini tutmuyor bize

GIPTA

TODAY

hem anne hemde baba oluyor ama  
senin yerin bir başka oluyor baba  
annemle gurur duyuyoruz babacığım  
seni çok özledik biliyoruz gele bilsen  
sen bize hemen koş koş gelersin  
baba benim eşimin bugün tam birsenic oldu  
bende bugün oğluma sünnet düğünü yapıyoruz  
buna dayanmak öyle zorki size anlatamam  
keşke eşimde olsaydı bu eşimle bizim  
hayatımızdı oğlumu devenin tepesinde görünce  
eşim aklıma geldi ozaman kendimi  
tatamadım sağında kendi ailem solunda  
eşimin ailesi vardı eşimin kardeşlerini  
görünce onu hep gözümün önünde yeti çünkü  
onu çok özlemiştim  
eşim öldükten sonra bu üçüncü bağram  
kimseyle bağramlaşmak istemiyordum  
herkes bağram yaparkene biz ağlıyorduk  
çünkü eşim aklımdaydı çocuklarımızda  
babaları bağramda biz evden çıkmak  
istemiyoruz ama mecburuz onlarda  
anne ve baba bizi bekliyorlar





gitmek zorundayız biliyor musunuz biz hep arifeden giderdik eşimin annesine Şimdi gitmek istemiyorum çünkü her kez oraya topluyor bende onu arıyorum ozamara çok üzülüyorum hep ağlıyorum ben ağlayınca da çocuklarında üzülüyor onların üzülmesini istemiyorum bu hayatta tutunacak tek dalm onlar ben onlar için yaşıyorum onlar olmasa yaşayamam iyiki onları doğurmuşum iyiki varlar onlar bana eşimin emanetleri geçenin ıssızlığında seni düşünüyorum ama sen yoksun ben yine yalnızım şuan yatmayı düşünüyorum ama yatamıyorum çünkü sen yanımda yoksun sen siz bu hayat olmayor alim seni öyle özedinki anlatamam zaten kimse ye anlatamıyorum anlatırsam da anlamıyorlar herkez beni rahat bir e hayat yaşıyor zannediyor oysa öyle olmuyor ~~ya~~ öyle yalnızımki eve bile gitmek istemiyorum

GİFTA

TODAY

bazen yaşadığınız mahalleye  
gidiyorum işte o zaman bu hayattan  
kopuyorum ~~sen~~ oraya gittiyimde  
seni hatırlıyorum merhal ablanın  
köseden çıkışın varya hale gözümün  
önünde seni çok sevdim yaşadığım  
sürede sevici hayattımda senden  
başkası olmadı ve olmayacağı  
benim için sadece sen varsın  
seni seviyorum bitaneri sen benim  
herşeyimsin şuan ben bunları  
yazarken balkonda oturuyorum ve  
seni düşünüyorum hani sana hep  
diyordumya ben balkonlu ev istiyordum  
şimdi oldu ama sen yoksun  
ben bu evi beraber olalım diye  
istedim sen yoksan ben neye ~~para~~  
yapayım balkonlu evi sende al  
saydın hayatım karşılıklı. çay  
içerdik deme aşkım ne yazıkki bunu  
bize çok gördüler bu hayatı elimizden  
aldılar geçenin ıssız denizliklerinde

Seni düşünüyorum birkere rüya gördüğ  
dua ediyorum çünkü seni çok seviyorum  
bu hayat sensizde devam ediyor  
alim etrasede ettirmeye çalışıyoruz  
Seni kaybettiğimde yaşayamam  
Zenginliyordum ama çocuklarını için  
ve senin hayatlık birlikte  
yaşamaya çalışıyorum yarıldım be  
alim bu hayattan insanların bana  
bakmasından eşi öldü kadın zengin  
oldu demelerinde oğsa benim içinde  
ne firtihalar eşiyor kimse bilmiyor  
halimi sormuyor hani sen hep  
bana şöylerdin ya paran varsa dostunda  
düşmanında çok doğru söylüyormuşsun  
şimdi yanında kimse yok  
her gün gece gündüz madenc  
otobüsleri gözümün önünden geçiriyorlar  
onları gördükçe omadencilerden ve  
otobüslerden nefret ediyorum seni  
omadenc almıştı bizden

GIPTA

TODAY

Bu gün sabah erkenden çocuklarımızla  
erkenden kalktık babaların ve eşimin  
mahkemesine gitmek için bir hafta gittik  
tutuklu sanıklarını dinledik hiçbiri suçlu  
değilmiş hepsi suçsuzmuş bizim eşlerimiz  
yapmış sabataş diyorlar bu kadarda yalan  
olmaz ya insanda biraz vicdan olsa doğruları  
söyler bu gündek tutuksuzlar dinlenecek  
inşallah doğruları söylerler onlarda yalan  
söylerse bu seferde yaralt cikanlar  
dinlenecek onlar beni doğru söyler



Ah be Alim

Sen ne yaptın bize bingün seni unuttum

Nerden bilirdim be alim bir gün ~~seni~~

Sensiz kalacağımı bunu bilseydim

seni özer miydim seni oca bakarmıydım

seni ögle özledimki bakışını

kollarının uzatışını gülüşünü ben bakardım özledim

çocukların gözlerindeki o ıstıyık görsem

sanki baba diyeceklermiş gibi geliyor

onları bir görsem seni nasıl özlediler

ama onlar baba demiyorlar çünkü

biliyorlar senin olmadığını sana öyle hasretiz

Çve gelipte bana çiçeğim demeni

kimse bana seningibi çiçeğim diğemiz

Seni özledim sana hasretim sana özlemim

daha çok arttı seni daha çok özledim

yatağıma gattığımda kokunu özledim

hasretimsana Alim bara gözüm seni

Seviyorum

SOMA

Yeryüzünden Mektuplar

Nelere alışıyor insan

Ne alışmam bedellerine

Ne unutulmuş vaatlere

Ne hayattan yapmam

Yaptıramazlar deninenlere

Ne görmezsem ölürüm deyip

Börmeyince ölmediklerine

Nelere alışıyor insan

Alışıkca şaşırıldığı ne çok şeye

İnsanlar seni sevecektiye değişimci

kendin ol ve sadece doğru ol

İnsanlar seni sevsin yeter



Bana ne yaptılarsa  
ne yaşattılarsa  
Affettim herkesi  
önemli değil benden sonra yaptıkları.  
Akımda bıraktım  
kaldırıp yok ettim uhuttum hepsini  
çöpe attım  
Var olanı yok sayma adına yapılanı  
bilecek ne var budanyada bakSana  
gidenler ne götürüyor  
haklı olmak istemiyorum  
hesap görmüyorum  
gün olur devran döner  
dönmesin istemiyorum  
kimin ne hali varsa görsün  
Rabbime bırakıyorum





Annem derdiki

Baktırım utanmayan gözden

yağmur almayan gözden

kalp inçiten sözden

İtmeyen bacadan

iki gözlü dostan

merhametsiz kocadan

Laftaşıyan komşudan

Ver meden alan elden

dua bilmeyen dilden

Şükür etmeyen

kalpten sakınacaksın kendini

Rüzgâr bile hüzünlü eser oldu yokluğunda

Alıp götürür sonbahar yaprakları gibi

Sarıp solmuş umutlarını

Sen olmayınca

~~unuttum~~ unuttum baharı

unuttum güneşi

yokluğunda unuttum herşeyi



ben seni göz pınarlarına elzip  
sol yanına serdim gözlerimin  
ferinden düşenleri kâğıda sardım  
onlar hep şüurediler

AMA

ben hep seni yazdım.

bü yüzdendir sana yorgunluğum olsun

Hiç bitmeyecekmiş gibi bakma bana

Ben ölümsüz değilim sadece bir nefes.

Hiç bitmeyecekmişim gibi bakma bana

Toprak öğle bir güterki

her şeye unuttursun

Ömrümden geçip giden hiçbir kişi.

sen kadar ayaz düşüremedi solyanına

Tesadüf buğa

Mevsim yine kişi

Ve sen hala sağın sağdığın uzaklıklar

Aramızda ki tüm imkansızlıklardan

Nüfusunun sen kadar eksik.

Ben kadar fazla olduğu bu soğuk çöğsafyadan

Sebteniyorum sen eğer yaer

ölene kadar ~~seni~~ yalnız seni sevsemdir  
Matem havasına bürünmüş bu aşklar.

Ne kâş olur ne kasaba

## HAYRULLAH BAYGÜL

D. 1987

**Annesi Gülcan Baygül anlatıyor:**

*“Hayaller bizim için keşkeye dönüştü... Keşke düğünler ve bayramlar bize zehir olmasaydı. Rabbim demiş ki, ‘İki şeyi benden fazla sevmeyin. Bir evlatlarınızı bir de malınızı ve mülkünüzü. Onlar benden size emanettir.’ İsyan etmek istemiyorum ama bazen keşke diyorum; bayramlarda biz onun mezarına gidip toprağını öpeceğimize, o gelip de bizim elimizi öpseydi...”*



13 Mayıs 2014 günlerden Sulu Somada Maden faciası 301 ölü bunlardan biride benim canım dedğim onu gözünden Sakındığım soyadımı yaşatacak tek oğlum "HAYRULLAH BAYGÜL". Şimdi bana soruyorlar yaşasaydı onunla nasıl hayalleriniz vardı diye. Ben bir annemin evladım için ne hayaller kurmazdım ki. Makinaya bağlı yaşayan dünyalar güzeli bir oğlu vardı. Adı ENES okadar tatlıydı ki bizi hayata bağlayan tek varlık olmuştü o artık. Bir yıl geçmeden onuda kaybettik oysa biz onun annesiyle ve babasıyla elele tutuşarak bizim karşımızda yürüyeceği günü okadar çok hayal ettikki. Bayramlarda gelip bizden harslık istemesini evimizin içinde civil civil kosup oynamasını okadar hayal ettikki tahmin bile edemezsiniz. Ama o hayaller bizim için keşkeye dönüştü. Keşke bunlar yaşanmasaydı da oğlum ve torunum hep yanımda olsaydı. Keşke doğunler ve Bayramlar bize zehir olmasaydı. O kadar keşkeler olduki hayatımızda ne yazmakla biter nede anlatmakla biter. Bayramlarda onun arkadaşları geliyor Ama benim oğlum yok. Bu okadar acı veriyorki bize. Rabbin demişki iki şeyi benden fazla sevmeyin bir evlatlarınızı birde malınızı ve mülkünüzü. Onlar benden size emanettir. İsyân etmek isteniyorum ama bazen keşke diyorum. Bayramlarda biz onun mezarına gidip toprağını öpceğimize o gelipte bizim ~~ben~~ elimizi öpseydi.

Gülcanı Baygöl  
Hayrullah Baygöl ün Annesi

KENAN AKSOY

D. 1973

**Eşi Hülya Aksoy anlatıyor:**

“2013 Mayıs ayında ben fabrikadan geldiğimde, eşimin çalıştığı madende patlama olduğunu öğrendim... Babam ve annem beni alıp patlama yerine getirdiler. O anda o korkunç olayları görünce, birden eşimi de kaybettiğimi anladım.”

“Hiç evimizde eşya yok... Ben hiç o evde, sıcak evde yatmadım... Lanet olsun karanlık yere...”



## KENAN AKSOY

Saygı ve Sevgilim  
Suivar- herkese iyi gün  
lerdilerim- ben Kenan eşi  
Hülya aksoy babam ve  
annem beni 2004 11 10  
günü ben Kenan aksoyla  
evlendim ve düğünüm oldu  
belirli zaman içerisinde  
Çalışmaya başladım ben  
izmirin dikili ilçesinde  
fabrikada- çalışmaya başla  
dım eşim zot tarihin  
de tamademe başladı  
Zaman ilerledikçe çocu  
ğumuz olmayınca eşim ve  
baş karar aldık izmir'e  
Ege ünüzerseye baş var  
du benim hiç bir soru  
num olmadı ama eşimin  
kusurlu olduğunu aldım  
onun üzere işim, tetevi  
görme başlamıştı, babam  
ve annem ben ikirada-  
ofordum ve çok

HİLİYA AKSOY  
hüfûbetli olduğuna-  
Sörkediken ve bize  
Ev yapmamızı karar  
verdiler eşim on milyar  
Lira. kiradji kerdı ve  
ben de faklıcaada 9 yüz  
Lira mağas alıyordum.  
ve o parayla. evimiz  
oldu- ve mutlu bir  
yaşamımız var. 2013  
mayıs ayında ben  
kaprikandan geldiğimde  
eşimin. çalışığı maden  
de patlama olduğunu  
öğrendim yanılır ve  
üzünlü benleme başla  
mıştım babam ve annem  
ve kardeşim beni alıp  
eşim patlamayacağı ye  
ri. eldim o anda gör  
düğü korku olaylar  
dogru ve olduğunu görü  
nce birden eşimide  
kaybetdiğimi anladım



Eşimi kaybetmem-  
bir yana kendim-  
tam iyi hatırlamıyorum  
ama bir ay kenmi  
yogun rahatsızlığım siz  
tandım ve zaman geç-  
ti kendimi iyi siz  
seftigim yamış olduğum  
ve tarlam yatırılan  
paralarım el koyuldu  
gunu öğrendim miras  
çılarım tarlam aldılar  
yapmış olduğum evimde  
banane verdiler.  
Şu anda ben babamın  
ve ananemin yanında  
yaşam hayatımı devam  
ediyorum.  
hiç evimize eşya yok boş kaldık  
Ben hiç o evde sıcak esbi yatma-  
dım nolet olsun karanlık yere

AK  
AK  
KEVAN  
Hülya

## İSMAİL COŞKUN

D. 1985

**Eşi Hüsnüye Coşkun anlatıyor:**

*“Olaydan yedi ay önce hamileliğimi öğrendim. Mutluydum ama beni rahat bırakmayan kabuslarım vardı... Uyandığında sırsıklam ter içinde kalmıştım. Kalkıp mutfağa doğru gittiğimde sanki sağımdan ve solumdan bir duman geçiyor gibiydi...”*



*“Eve dönerken yolda bir kadın bizi durdurdu. Senin eşin nerede çalışıyor diye bana sordu. Ben de ona Soma Kömür İşletmesinde çalıştığımı söyledim. Daha sonra kadın bana trafo patlaması olduğunu söyledi. Ben de birden yere yığıldım. O anda o korkuyla erken doğum olacağını anladım. Ne yapacağımı bilmeden yokuş aşağı koşmaya başladım.”*

*“... ve eşim ölmüştü... İnanmamıştım kimsese... Tabutu akşamüzeri kapının önüne gelene kadar... İşte o an benim için de hayat bitmişti...”*

Eş , maden Şehidi  
Hüsnüye Caskun İsmail Caskun

Olaydan 7 ay öncesini,

Sanki sana yaklaşıyo gibiydik. Dışlarım sanki bana faciaı anlatıyordu. İlk düşüm şöyle başladı: O çok sevdiğim ayrıldığını görüyordum. Daha sonra hamile olduğumu Daha sonra 2. (ikinci) hamileliğimi öğrendim. Mutluydum ama beni rahat bırakmayan kabulaları vardı. Sanki yaşayacağım olayı ay ay hatırlatıyordu. Eşimin ölen annesi rüyamda eşimi cam tabutun içine kuyular üzerinde hamur yapıyorlardı. Ben eşimin annesine çıkartın yapıyorlar eşimin üzerinde diyorlardı ama bana ufak ufak hamurları bese yaptırıyorlardı. Anne hamura obur obur hamurlar acılıyordu. Uyandığımda gece saat biridi. Eşimin papa vardıyesinden gelmesine yarım saat vardı. Korkular içerisindeydim. Eşimi aramak istedim ama eşimin telefonu yoktu. Eşim eve geldiğinde ~~ben~~ bir kabus gördüğümü anlattım. Oda bana hamilelikten dolayı vese vese yaptığımı söyledi. Ben annesine anlattığımda beni geçiştirip dinlememişti. Bu gördüğüm ilk kabus obur rüyandı.

İkinci kabusunda, yine bir kabusla başladı. Anızın bir telefon salıyor ve açtığımda sadece eşimin kaza yaptığını söylüyorlar. Eşimin cenazesini küçük trenlerle getiriyorlardı. Ben yüzümü açtığımda sanki eşim ağlıyor gibiydi. Anızın küçük bir kırık izi vardı. Durmadan o kırıktan kan akıyordu. Gitme kal, ~~değin~~ nolur bunu bana yapma dedim. Bir çocuğumuz var ikinci de olacak olduğunu söylediklerinde ellerimden alıp götürdüler. Biz ambulansın arkasından giderken Soma'da

Kaldırım taşlarının içinde kırmızı topraklar kabarmıştı.

Üçüncü kabusum; Bilmediğim bir yerdeyim. Sanki bir film gibi büyük oğlum ve ben selvi ağaçlarının içinde gelirken, bazarın birinde eşimin ismiyle sordu yazıyordu. Eşimin dedesinle karıştırdım. Eve gittiğinde büyük bir kalabalık sanki beni bekliyordu. Almaya'daki görüncem "sen nerede sin İsmail öldü" denmişti. Gerçek bende nerede olduğumu bilmiyordum ki.

Dördüncü kabusum; İkinci oğluma doğum yaparken o gün madenleymiş. Madenin içerisinde altın bulup bana getirdiğini gördüm. Altınların üzerinde çözemediğim semboller vardı. İsmail oğlumun gördüğü mü diye sorduğunda Görmedim bebek, bebek odasında birazdan getireceklermiş dedi. Bende beraber beşerimi görmüştüm. Bebeğin ağızda dört tane dişi vardı. Nasıl olur dersen uyandım.

Beşinci kabusum ve son olanı;

~~2014 Salı 12 Mayıs Salı~~  
O gece ikinde uyumuydum. Sabah kalktığımda da baya 20 vardı. Alatacete ayı denledim.

Olaydan 15 gün öncesi; Eşim eve geldiğinde gece saat 1,5'ti. Bana acıkığını söylemişti bende kayınvalidenden geldiğim için evde yemek yoktu. Bende benle eşime bir cezve süt ısıtmıştım. Eşim sütü fati tam olarak hatırlıyaymıyordum ama sanırım sabaha karşı saat 5'ti. Birden kusunayla uyandı. Kusunun rengi yeşille sarının arasında

Hüsnüye İsmail Çoşkun

2

bir renkti. Daha hava aydınlandı, ama kusması ishale gevirdi. Zehirlendiğini düşünmenize rağmen aynı sütte bende çıkmıştı. Açıla gitmek zorunda kaldı. Acil doktoru tahlil yaptırdı. Tahlil sonucunda hiç şey bulunmamıştı. İsim de babbreğinde top olduğundan şüpheleniyordu. Yorgunluk top ağrısı halkızlık vücudunun eklem yerlerinde pıstıklar ufakık delikler oluşuyordu. Tekrar pazantesi dahiliye doktoruna gittiğinde hiç bir şeyin olmadığı anlaşılmıştı. Geliştirdiği için yorgunluğundan söylenmişti. Tekrar işe devam ediyordu.

Son kabuşum

12 Mayıs'ta sabah kalktığımda saat 6ya 20 vardı. Alalacele acele eşimin çantasını hazırladım. Kalk 6ya 5 var diyerek uyardım. O da üzerini hızlıca giyinip banyoya girdi. İdrarından kan geldiğini söyledi. Bende kal gitme bugün hem sen bir dahiliye bende kaha doğum zamanına gideriz dedim. Gidip gitmemek arasında kaldı. O sırada geç kalmıştı. 6ya 17 geçe ayakta bularını bile bağlamadan duruşa katarak evden çıkmıştı. Pencereden geri döndüğünü gördüm. Bana gel bir defa öpeyim böyle gideyim deniyti. Tekrar tekrar arkasını dönüp bakıyordu. Eve geri gelit diye 7ye kadar uyumamıştım. Daha sonra uyuya kalmışım.

İzre kabuşumda ölen bir kuzenimi gördüm. Kuzenim gene uyup avuçlarını genemim altına alıp bütün dişlerinin eline avcumu çıkardı. Günü gördüm. Dökülen dişlerinde beyaz beyaz damarlar vardı. Daha sonra neden böyle yaptım dedim ölen kuzenime. "Göreceksin" diye

cevap verdi. Korkuyla uyandım. Uyandığımda sıcağıyla ter içinde kalmıştım. Kalkıp mutfaka doğru gittiğimde sanki sağımdan ve soldan bir duvar geçiyormuş gibiydim. Evün içerisinden bir an önce çıkıp gitmek istiyordum. Daha sonra birden aklıma "İsmail'e bir şey olursa biz ne yaparız" diye endişeye kapıldım. Birden evün içinde çıkıp konsulların yanına gidip onlarla oturdum. Anlıyorum diye ama "İsmail'deki anlamsız sıkıntı beni resmen boğuyordu. Konsullardan biri beni düşünürümün evüne gidiyorum sende gel dedi. Kabul etmedim çünkü büyük oğlum o gün babamın yanında. Onun yanına gideceğim için. Oradan kalkıp köşe başına vardığımda sanki nefes alamıyordum ama yoluma devam ettim. Kayınvalideme vardığımda oturduğum yerden ellerim titriyor ve terliyordu. Orada da evün içerisine sığmıyordum. Kayınvalidemle beraber oğlumu alıp gezintiye çıkarmıştık. Yavaş yavaş yokuşa çıkıyorduk. Daha sonra kayınbabamın yanına gittik. Oğlum ağır motorundan korktuğu için geri dönmek zorunda kaldık. Geçtiğimiz yolun üzerinde küçük bir park vardı. Oğlumu kayınvalidem sallarken bende esime yardım olsun diye el işi yapıyordum. Sanki geleceği görüyormuş gibiydim. Ağladım. Karnımdeki bebek beni çok rahatsız ettiğini söyledim. Daha sonra eve dönerken yolda bir kadın bizi durdurdu. Senin esin nerede çalışıyor diye bana sordu. Bende ona Soma Kamur işletmelerinde çalıştığımı söyledim. Daha sonra

Hüsnüye İsmail Coşkun

3

Kadın bana trafika patlaması olduğunu söyledi. Bende birden bire yere yığıldım. O anda o korkuyla erken doğum olacağını anladım. Ama kimsese söylememiştim ne yapacağımı bilmeden ordan yokuş aşağıya koşmaya başladım. Bin metre koştum. Daha sonra karşıdan kaynımı gördüm. Tet ağzım dan Recep top maden detektörler ölüyor demiyordum. Öyle bir şey yoktur demiyordum bana. O halde siz çocuğa bakın ben madene gideceğim dedim. Kaynım "ne olduğunu bilmiyoruz sen evde otur ben İsmail' alıp gelcem" demiyordum. Sanki sarıyeter geçmiyordum elimdeki telefon birden bire bozuldu. Neye gideceğim ne yapacağımı bilmiyordum. Telefonuma aramalar geliyordu ama ben telefona aramıyordum. Çünkü telefon bozulmuştu. Herkese yalvarıyordum. Çocuğuma bakın ben gidip eşimi alıp geleyim diyordum. Ama o gün akşama kadar hiç kimse yanımda olmadı. Daha sonra eşimin kuzeni olan kişiye gittim. Hattımı onun telefonuna taktım. Bir arama geldi. Arayan kişi ablamdı. "Sen sakın ol ben geliyorum" diyerek telefonu kapattı. O gün ne yaptığımı bilmiyordum. Eşimin yengesini beni oradan aldı. Hadi bize gidelim demiyordum. Oraya gittik. Ablam beni her yerde arıyordu. Beni bulamayınca Soma'ya gitmiş. Daha sonra kayınvalide ile geliyordum. Bir haber almıştık. İsmail sağ kurtulmuş olarak duyuyordum. Ama o haber yalandı. Ablamla beraber eve gittik. Sabaha kadar telefonun karşısında İsmail'in çıkmasını beledim.

Bir ara gözümü kapattığımda ben geldim diye bir ses duydum. Ama bu duyduğum ses bir hayalmiş. Günler geçtikçe umut azalıyor diyorlardı. Ama benim umudum hiç tükenmemişti. Gelen insanlara kızardım. Benim kocam ölmedi yorum yapmayın ve giden diyip kimseyi istemiyordum. 5. günüydü. Hayırlı bir haber bekliyordum. Komşusunda nazar kılıp geldiğinde eşimin eriptesi hastaneden tabutu almıştı. Ve eşim ölmüştü. İnanmıyordum kimseye. Tabutu ağşam üzeri kapının önüne getire ne kadar. Tabutu görünce ağıp görmek istedim ona gösteremediler. İşte o an benim içinde hayat bitmişti. Gözüm hiç kimseyi görmüyor feriyat fiğan ağlıyordum. Bir elimi tabutun atasına sokup tutmak isterken elime kefeni geldi. Benim ona son hediyem ufak pembe kur'an-ı Kerimdi. O an sonum şogaldı. Ben yine kimseye söylemedim çünkü neşara bende gitmek istiyordum. Hava nerdeyse kararınca başlıyordu. Tam neşara yaklaştığımda ~~bu~~ karındaki bebeğin kim olduğunu hissettim. Toprak avuclayıp yüzüne sürdüm ince ince yağmur başlamıştı. Onu orda bırakıp gitmek istemiyordum. Daha sonra hiç kordimde değildim. Herkes uyudu ben sabaha kadar oturup ağladım. Birden dışındım benim anaam karındaki bebek ölsün de beni de zehirlesin diye bekliyordum. Ama artık dayanamadım ve beni artık doğuma gösterebilirsiniz dediler.



Hüsnüye İsmail Coşkun  
4

Ben ölmekten korkmuyordum ama ismindeki bebek ölür de ben ölmesem diye düşünerek doğuma gittim. Doğuma girdiğimde saat 8'di ve ben 12'de uyandım. Uyandığımda bebek yanımdaydı. Bebek nerede diye sordum. Yanımdaki kiler bebeğin iyi olduğunu söylediler. Utarda

## MUSTAFA KAYA

D.1974

**Eşi Naciye Kaya anlatıyor:**

*“Abim Veli Varol göçük altında kaldı, öldü. Mustafam kendi elleriyle çıkardı kayınbiraderinin cenazesini... Beş sene sonra Soma’da işe başladı...”*

*“Sıcak derdi benim evimin direği... Çok iş baskısı var derdi. Çok çalıştırıyorlar derdi. Ölek, ölümüğü çalıştıracaklar derdi... O kahrolası maden biz mahvetti...”*



*“Sebep olanlar paşalar gibi bakılıyorlar cezaevinde... O kadar rahat davranıyorlar ki, bize mahkeme salonunda gülüyorlar. Çünkü biliyorlar, para her şeyi çözer. Bu ülkede gariban ezilir, gariban ölür. Madende göçük altında ölürsün; sokakta, dağda askersen ölürsün. Zenginsen, paşalar gibi yaşarsın.”*



Mustafa Kaya  
1974 nisanın 24ünde doğmuş.  
mersin mut ilçesinde kemikli köyün  
de 3 kardeşler 2 kız kardeşi var.  
anne babası 5 yaşındayken ayrılmışlar.  
babannesini çok zorluklar geçerek  
büyütmüş. Zor şartlarda ilkokulu bitirip  
inşaatla çalışmaya başlamış.  
Askerliğini sırtakta yapmış.  
Askerliğini bitirip geldiğinde tanıştık  
biz. Ben 16 yaşındaydım mustafamı  
tanıdığımda, arkadaşımın dayısıydı.  
Arada sırada görürdüm onu.  
inşaatla çalıştığı için arada sırada  
uğradı arkadaşımın yanına.  
Benimle evlenmek istediğini söyledi  
mustafam hep, Ama beni isteyen  
kimse olmadığı için kaçalım dendi.  
Bende her seferinde kaçamam dirdim.  
Sonra en sonunda ablasıyla eniştesiyle  
gelip istediler. 1 yıl nisanlı kaldıktan  
sonra evlendik. Bir kızımız oldu.  
Mustafam çok düşküncü kızına.  
1 yıl sonrada bir oğlumuz mustafam  
çok severdi çocuklarını.

Abim veli varol Ermenekte madende çalışmaya başladı. 2 ay sonra mustafam la aydın-sökeye gittiler vupir madencilikte işe başladılar. 1 hafta çalıştıktan sonra yapamadı geri geldi mustafam. Mutta tekrar inşaatla çalışmaya başladı. 1 yıl sonra tekrar gitti Aydın-sökeye maddi zorluklardan dolayı 1 ay orda çalıştıktan sonra evimizde taşındık. 5 sene çalıştıktan sonra Abim veli varol göçük altında kaldı öldü. Mustafam kendi elleriyle çıkardı kavirbiladerinin cenazeshi. O olayın ardından 4 veya 5 sene daha çalışıp somaya geldi. 5 sene sonra evimizde işe başladı. İlk yıllarda herşey normaldi. Hiç şikayet etmezdi. 13 mayıstan 3 ay önce sürekli baş ağrısı sıcaktan bunaldığını söylerdi. Sıcaktan vücudunda ayaklarında kızarıklıklar olmaya başlamıştı. Çok su içerdi. Buzlu siseler görürdü onlarda öğlene kadar



banya suyu gibi oluyor dendi. 3 tane  
thsort götürüldü. Hepside sırcıslıkam  
geri gelirdi thsortleri.

Sıcak dendi benim evimin direği.

Çok çalışırdı benim Mustafam.

Çok iş baskısı var dendi. Çok çalıştırıyor  
lar dendi. Hep başı ağrı dumandan  
başım ağrı dumandan etkilendim  
der tuzlu ayran içendi. eve gelince  
hergün.

Birgün yine çok yorgun geldi.

Bende çok mu yorulduğun Mustafam  
dedim. Çok yoruluyorum dedi.

Ölsek ölümüze çalıştıracaklar dedi.

Sürekli sıcağın bunaldığını ve çok  
terlediğini anlatırdı.

Amirlerine anlattıklarında siz bakın  
işinize ben hallederim dermişler.

Ölüm malum demuş galiba benim

Mustafama. Sürekli öksürürdü zaten  
astım bronşiti vardı.

Çaydan 1 hafta öncesi çok öksür-  
meye başlamıştı.

Hastamısın diye sordum bende  
Mustafamda benim zamanım geldi  
öleceğim ben diyordu. Bende öksürük  
ten kim ölmüş. Ben Zama liyat  
aldım ben bile ölmedim derdi.  
Mustafamda birgün giricem alkmayır  
sam ta yerin altından derdi.  
Mustafama mağlum olmustu galiba.  
Bende rüya görüyordum sürekli  
sıra sıra mezar kazılıyordu.  
rüyamda bende ağlayarak izliyor  
dum kazılan mezarları. Çok etkiler  
di bu rüya beni.  
13 Mayıs günü üzerimde bir  
halsizlik kırıgınlık vardı. Saat 4  
gibi üst komsum geldi. Abta maden  
de kaza olmuş dedi. Onun eside  
a madende şehit oldu. Mustafamın  
da en yakın arkadaşıydı kaderleri  
bir yazılmış. Kötü gittik biz  
hastaneye. A kahrolası maden bizi  
mahvetti. Mustafamı aldı bizden  
acıklarımı babasız bıraktı. Kabullemek  
çok zor zatende nasıl kabul



ederiz. Hađa bir yerlerden atıp gelicek  
diye bektiyorum. Batonda rüyamda  
görüyorum gülümseyen bana. Sebeb  
olanlar pasalar gibi bakılıyorlar  
Cezaevinde o kadar rahat davranı-  
yorlar ki bize mahkeme salonunda  
gülüyorlar.

Çünkü biliyorlar. 3 veya 5 yıl yatıp  
çıkarlar

Para herşeyi alır. Bu ülkede  
gariban ezilir gariban ölür.

Madende göçük altında ölürsün.  
sokakta dağda askersen ölürsün.  
Zenginsen pasalar gibi yaşarsın  
bakılır.sın.

Adalet yerini bulur mu bilemem  
Ama inşallah bulur...

## ŞİNASI TOKMAK

D.1986

**Eşi Tuğba Tokmak anlatıyor:**

*“Kardeşi askerdeydi. Bu acı haberi asker ocağında almıştı... Kayınçoma, ‘Bak’ dedim, ‘sen kara dağın ardından geldin ama abini bir kara topraktan çıkardık, bir kara toprağa koyduk. Dedim ki, bu ne biçim dünya... Sadece insan gibi yaşamak istedik.”*

*“Biliyor musunuz, bizim evimizde ekmek baba, su baba, yaşamak baba...”*

*“Andım olsun ki, Şinasimin hakkını o Allahsız insanların ellerine vermeyeceğim. Çocuklarımla yüreğine baba sevgisi yerine bir avuç kömür yangını bıraktılar.”*





301 maden şehitlerinden Sinasi TOKMAK'ın eşi Tuğba TOKMAK.  
13.05.2014 Salı günü kızımızın yıl sonu gösterisi vardı. Esim bana  
kızımızın yıl sonu gösterisine geleceğim diye sözü vermişti. Ama ne yazık ki  
kahıolasıca Madeninden kurtulup gelemedi. Bana dedileki esini kaybettiğinden  
sonra çektiğin acıyı anlatırsun. Şu var ki : Ben anlatsam siz anlarsınız.  
Hayır tabiki anlayamazsınız.  
Ancak ceğeri yanıklar anlar. Canın kadar sevdiğin birini kaybetmek çok  
zor. Heleki arkasında gözü yaşlı eş 3 tane küçük yarıvacak kalırsa.  
Çok zor. O gün yani katarın olduğu gün. Burada kaza denilmeye Bu büyük  
ihmatın sonucu 301 kişiyi değil 301 aileyi bile bile yakmaktır.  
Biliyordunuz ben esimin cenasını alıncaya kadar hiç ümidimi  
kesmedim. Onu kaybettiğini anlıyorsun ama nasıl diyeyim kondu arıyor  
sun. Ama o madenin ateşi ceğeri mi dağılmıştı. Her yer sanki ateş  
topu haline gelmişti. Neyi sorsan nasilsin desen bir yangın bir yürek  
sızırsı bir ağıt ve yakarıştı. Oğünden aklımda kalan sadece sürekli gidip  
gelen ambulans sesleri ve ağlayan yerelkedi.  
Bir an bile beklemeden sürekli iş arkadaşlarının ailelerini arıyorum ama  
hiç cevap veren yok. O arada üst komşum semra abla geldi.  
Volmuş dedi biliyordum dedim; Madende kaza olmuş diyorlar. Evet kızım  
doğru dedi. Ben duydum ama gelip sana söyleyemedim kızım dedi.  
Sütan falan kesilir diye gelip sana söyleyemedik. Çünkü en küçük çocu  
ğum daha 3.5 aylıktı. Küçük küçüktü daha onun ne suçu var dediler  
Sen sakin olmalısın olmalısın ki çocuklarını düşün dediler. Akşam oldu  
ne bir haber var ne bir kimse birşeyler söylüyor. Ben hemen eşimin  
babası Ali babamı aradım. Baba dedim sinasim daha isten gelmedi  
dedim. Ah kızım yaktılar oğlumu dedi. Telefonu kapattı.  
Orada Televizyondan duymuştuk Aster arkadaşları arıyor. Varmı bir haber diye  
Soruyorlar. Bizim evimizi hiç böyle kabalık görmemiştik. Sanki dünyanın  
sonu gelmiş gibiydi. Birşeyler oluştta bize söyleniyor gibiydi.  
Akşam ezanları okunuyordu daha sinasimden hiç haber yoktu.  
Ben çocuklarımla ilgileniyordum. En küçük oğlum sürekli ağlıyordu.  
Ne yaparsam yapayım sustuyordu. Sanki birdaha babasını göremeyece  
ğini anlıyor gibiydi. Sonra o arada kızım sarıdu anne anne daha  
babam gelmeyecekmi diye.

Ben ağlamaklı bir ses tonuyla gelir annem daha yol açılmamış dedim. Anne bu insanlar neden geliyorlar bizim evimize diye sordu. Bende oturmaya gelmişler dedim. Kızım da hepsiden mi dedi evet diye cevap verdim. Çocuk iste bilmiyorduk bütün bu insanların babası için geldiğini. Sonra oyuna daldı kalesiyle birlikte. Ben o an anladım ki esimi kaybettiğimi. Ama elimden hiç birşey gelmiyordu. Sadece onun bana bıraktığı üç yetim çocuklarımız vardı. Kendim önce onları düşünmeliydim. Peki babalarının yaptığı gibi. Kendi canını hiçe sayarak çalışması güç olan madende çalışmak zorunda olması gibi. Esim bana 8 senede kattığı her sözü her hareketini işleyeceğim. Esimin annesi babası kadeşi ablası ve benim ailem sanki suçlarını kaybetmiş gibidiler. Çünkü kadesi askerideydi bu acı haberi asker ocağında olmuştu. Çok üzgün ve yorgundu nasıl olmasın ki daha 15 gün öncesi abisini sapa soğlamıştı <sup>ve</sup> izinden 15 Mayıs günü kadesiyle gelmesiyle şinasını ~~...~~ ebediyete uğurladık. O zamandaki esimin kadesine yani kayıncıma bak dedim. Sen kara dağın ardından geldin ama abin bir kara toptaktan çıkarttık bir kara toprağa koyduk. Çünkü bizim hayallerimiz vardı. Dedim ki bu ne biçim dünya sadece insan gibi yaşamak istedik. Nasıl olurdu bu kadarını insanların canı ucuz üç kuruş için 304 kişinin kanına girdiler. Sonia dedim ki kendi kendime ne yaparsam yapayım insanlığımdan çıkaracağım. Ve hiç bir zaman insanların içinde ağlamayacağım. O Allahsız insanları sevindirmeyeceğim. ~~...~~ 5 yaşındaki oğlum bu acıya çok zor alıştı. Sanki babasının yokluğunun hüsnü herkezdense çıkarıncasına öfkeliydi Sonia psikolojisinin yerinde olmadığını anladım. Çünkü 5 yaşındaki oğlum Alim yine kapandı. Durup durup ağlıyor. Sorduğum zaman ise Anne ben ağlamıyorum gözümün suları kendiliğinden akıyor diyor. Kızım ise ilk okula başlayacaktı artık. Ama hayata 1.0 yenik başlayacaktı. Çünkü yasıtları suan derslerini yapmaya uğraşıyordu. O ise baba ezeleriyle yanıyor hayata umutsuzca davranarak çıkartıyordu. Sağ olsun öğretmen Elifi hiç yalnız bırakmadı. Doğmanında ölmek gibi doğal birşey olduğunu anlattı. Sen dedi derslerine çok çalışsan baban çok sevdi deriz. Sonia çocuklarının yeni dönem kaine heyecanı başlamıştı. Çünkü bu kainelelerini babasız olacaktı. Ben nekadıda çok yanında olsanda ona Babasının yokluğunu hissetmesine engel olamıyordum. Kızım öğretmene denfiski öğretmenim herkezin Babası Annesi var. Benim Annem var ama

Benim Babam yok demiş. Öğretmeni kızına anlatmış. Sen ne kadar güzel bir evlat olursan baban cennetten sana gülümser demiş. Olsun babatigelere sette karneni almaya Anne Dayın gelmişler onlarıda ağlayıpta üzme deyince Elif biraz mutlu olmuştur ama. Yinede o minik yüreği ve minik gözleri Babasını aial gibiydi, sonra Elif Anne ben Babamın mezarına gitmek istiyorum ona karneni göstereceğim. Bizi Babamın mezarına götürürmüsün dedi. Tamam kızım sizi götürürüm dedim Babamızın mezarına. ve mezarlığa gittik. Oıda kızım dedi ki. Ben ozaman bittim iste. Bak Babam ciğerinin karnesi ve başının karnesi ne kadar güzel hepsi çok iyi dedi Sen bizi duyarsın biz seni dayamayız ama dedi. Sen cennette iyi yuu dedi. Ben her zaman çocuklarımızın yüzünde babalarını görüyorum. Çocuklarımız olmasaydı bu auya nasıl dayanırdım. Biliyor musunuz bizim evimizde Ekmek BABA SU BABA yasamak BABA. Her kapı salınısında çocuklarımızın Babalarını gelmiş gibi kapılara koşuyorlar. En küçük oğlum bile henüz 1 yaşında olmasına rağmen o bile her kapı salınısında bile kapıya koşuyor. Baba Baba diye.

Dayısı, Dedeleli ve Amcasına bile Baba diye sarılıyorlar. Ben çocuklarıma her baktığımda O madene ve calıstıranlara lanet okuyorum. Küçük küçücük yeteklerinde inanılmak acılar bıraktılar tamiri mümkün olmayacak. Ben çocuklarım görmesin ağladığımı diye gece sabahlara kadar ağlıyordum. çünkü görüpte psikologileri bozulmasın diye. Ben sağ olduğum sürece Bu auyu unuttuğım nede unuttuğım. Andım olsunki Sinasının hakkını O Allahsız insanların ellerine veremeyeceğim. Çocuklarımızın yüreklerine Baba sevgisi yerine bir avak körür yangını bıraktılar. Her 304 yürüsünde çocuklarımız ve esim adına ben gideceğim ben göğüsleyeceğim. Babalarının hakkını kimseye veremeyeceğim.

Acılar Anlatılınca azalırms. Benim acımı anlattıkca coğalyor. İcimdeki ateş dahada alevleniyor.

\*Unutma Unuturma EmeK ve Ekmek için can veren 304 kişiyi

\*Kaleme ve kağıda döken gözü yaalı bir es 3 yetimikle bir Anne

## TAYYİP ŞENLİK

D.1992

**Tayyip Şenlik'in yakınları anlatıyor:**

**Annesi Ayşe Şenlik:**

"Bir takım acımasız, aç gözlü, merhametsizler evlatlarımızın geleceğini mahvetti... Yaktılar ciğerlerimizi, canımdan can kopardılar. Aldılar benden küçüğümü..."

"Benim yazacaklarım sizlerin arşivine sığmaz..."



**Babası Hasan Şenlik:**

"Bu gülü para hırsına soldurdular..."

**Ablası Meryem Şenlik:**

"Ben maden kazasında hayatını kaybeden Tayyip Şenlik... Size bu yazıları ablam yazmakta... Çünkü benim ne yazacak elim, ne bunları söyleyecek dilim kaldı..."



Merhaba;

Ben Soma Maden Kazasında hayatını kaybeden Toyçip Şentik.  
Sizce bu yazıları ablam Merjem Şentik yazmakta... Çünkü benim  
ne yazacak elim ne bunları söyleyecek dilim kaldı. Hepsmi benden  
13 Mayıs 2014 tarihinde alıp aileme büyük bir acı yaşattılar..

Benim ailemden avukatlarımız nasıl yaşadığımızı yazmamızı istemişler.  
Bunları ben yazamıyorum. Fakat ablam benim yerine sizlere akturacak.

1992'nin Mart ayının 10'unda büyük bir mutlulukla dünyaya gelmişim.  
Ailem beni büyük bir coşkuyla karşılamış. Çünkü sağlıklı bir bebek olarak  
dünyaya gelmişim. Dedem adını koymuş bana. Dedem bu yüzden beni çok  
sevdi. Çünkü adını ben devam ettirecektim. Babamı soracak olursanız;  
aileye İkinci bir erkek evlat olarak geldiğim için çok mutluydu. Annem de  
sen ana keza çünkü erkek evlat bir başka. 5 tane ablam var hepsi  
bunların sevinile karşılamış beni. Abime soracak olursak erkek kardeş  
paha biçilemez.

İlkokul çağına geldiğimde sementin okulu Turgutalp İlköğretim okuluna  
başladım. Kendi çağımda başarılı bir öğrenciydim. Öğretmenim ve arkadaşlarım beni  
çok severlerdi. Lise de yine enmişe yakın Çok Programlı Lise Ticaret Tıbbi  
Bilgisayarlı Muhasebe bölümüne geçtim. Sınavları kazanınca meslek tıbbi acentaj  
dediler. Bu sayede yine ilkökul arkadaşlarımdan da ayrıldım okulum, bundan  
hoputtum. Derslerim yine de iyiydi ama sınavlar zorluyordu hakiyle bu yüzden  
EİSS denen illet şundan geçerli bir psion alamayınca geçiş hakkımı kullandım.  
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık  
bölümüne geçiş yaptım. Ablam söyledi üniversitede yaşanılacak hayat ve arkadaşlıklar  
çok güzel diye. Memnundum hayatımdan tatli mezun olana kadar. Mezun oldukt orda  
kurda söründük. Soma da yaşamamın gereği madene girmektir ve girdim. İşler güzel;  
alışmıştım, para kazanıyordum. Ama neden bilebitirdim birilerinin daha çok kazanmak  
rın beni ve 300 arkadaşımı feda edeceğim...

Dünya senize belamam bir ablası yok ve birakt biri iş bulmadığı için  
o yedi kat yem altına girmek zorunda etmek parası için geçim için.

Sizdir diyeceksiniz bir aile ilişkilerini istedik, bulur nereden alıktı. Hemen söyleyin.  
Ailemle bir problemim yoktu olmaz da. Fakat insanlığı kendi ayakları üstünde dura-  
bilme ve bu sayede madene bu uğurda girdik. Ama deyim yerindeyse CANIMIZI  
OKUDULAR...

Ablası, Merjem ŞENTİK

Merhaba;

Ben Toyip Sencilik'in annesi Ayşe Sencilik. Benden Toyip ile ilgili hatıralarımı istemişsiniz. Benim Toyipimle hatıram çok, Toyipim 7 cocuğun en küçüğüydü. 1992 yılının Mart ayının 10'unda dünyaya geldi. Sağlıklı ve güler yüzlü bir bebektir. Ablalarının arasında çabucak büyüdü, okula başladı. Nasıl büyüdüğünü anlayamadım. Benim almat üzere herkesin sevgilisi, aşkıydı. Küçük olsun büyük olsun kimseyi kırmaz mütevazı. Hiç bir şeyi "Hayır" demezdi. İlk öğrenimini Soma'da tamamladı. Üniversiteyi Nazilli Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümüyle bitirdi. Memleketine geldiğinde iş yaktı. Sonra bankaları alını durdurmuş sigortacılar kepenk indirmişti. İş bilmedi ve babasından harçlık istemek zoruna gidiyordu. Gerekli maddene erişmekte buldu. Masası için emeklikleri kısa vs. Ama devlet işi gibisi varmı? Yok. Her zaman pasatlı iş getirdi. İstenen ne bir denetim ne bir düzen. Yetti artık çıkıp kıss'ye çalışacağım dediği zamanlarda oldu olay. Cocuğum yemin altında kalmış. Her rozı almamıştım gördüğüne zaten keşke ay bazında çık gel bazaar deseydim. Böyle olacağını bilmezdim ki. Bizde kendi yağımızla tuzumuzla kavurulan bir dilayız. Kimseye muhtaç değiliz Allah'a şükür. Ama bir takım acımasız, aq gözdeleler, methematisizler mahvetti evlatlarımızın geçmişini geleceğini. Yaktılar öğütlerini, canından can kopardılar. Aldılar Benden küçüğümü. Her yanınımdaydı, dert ortağımdı. Üzülmemeye dayanamazdı. Sofragımıza girdimi küçük büyük herkese selam verirdi, gütaçık dağıtırdı. Dedim ya herkesin sevgilisiydi.

22 yaşında değılet sanki 30 yaşında kocaman yörekli bir adamdı. Toyipim. Toyipim da soğru, sevgi ne istersen erdoğdu. Ama hayallerini, gençliğini söndürdüler, yok ettiler. Sorduklarından uyurdular. Bizlere bu acıyı yaşatanlar inze Allah göz yozu görmeseler. Bu dünyanın öste varsa bir de altı var, biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz. İki elimiz iki yaka- larında olacak.

Benim yazacaklarım sizlerin arsivine sığmaz. Toyip anlatılmaz yaşanırdı.

Ayşe Sencilik  
Annesi

Tayyip Sencilik

Akilem 7. cocuğu ve biricik g l yd . Bu g l  para hirsina soldurdular. Bu g l nereye varsa onun g l d , kim ne dersen itiraz etmezdi, k c kte olsa b y kte olsa.

1992 yılında İzmir doęum evinde 4.300 gram deęyaya geldi. İlk eęrenimini Soma'da g rdi. Y ksek Eęrenimini Nazilli Adnan Menderes  niversitesinde tamamladı. İmthana girdi, kimi iptal oldu, komisinde soru  alındı. Kime iř dediyse iř yet dedi ve maden ocagına girmeye mahkum oldu ve orada canını feda etti Tayyip Sencilik.

Babası Hasan Sencilik.

## ERDOĞAN KÖSE

D. 1975

**Eşi Gülfidan Köse anlatıyor:**

Benim eşim 8 senedir maden işçisiydi... Madencilik zor bir meslek... Beş dakika geç gelse acaba bir şey mi oldu diye merak edersin, gözün yolda ve saatte olur.

13 Mayıs, benim ve çocuklarımın hayatlarımızın çalındığı gündü. Bize bu acıları gösterenlerin yanına kalmasın.



ben ~~ad~~ erdoğan kösenin eşi Gülfidan köse biz eşimle 1999 martın 30-31 birinde evlendik ben eşimle severek evlendim benim eşim beş kardeşli ailenin çocuğu en büyüklü benim eşimdi ben eşimle aynı köyden dik hem akrabaydık onun için bir birimizi daha çok severdik ben eşimin birtak çanına vardım evleri sarıgları olan birisi deyildi Gariban bir ailenin çocuğudu herşeyi elle omuz omuza zorluklarla kazandık bunları yaparken sevgimiz saygımız aşkımız güvençemiz vardı. ben eşimle on yedisene bir ömür geçirdim ben bu on yediseneyi anlatsam ömrüm yetmez ama anlatabildiklerimi duygularımı anlatsayım bu hayatın içinde bizim iki tene de çocuklarımız vardı birisi Nemin birisi bertkan çocuklarımız herşeyimiz di eşim öyle iyi birisiydiki size anlatsam bitiremem



biz ikimiz öyle bir hayat geçirdiki  
Goribonlukton yoksulukton her şeyi  
zorlukları çalıcarak mücazele ederek  
kazandık onun için benimde eşiminde  
hayatı zorluklarla geçti ama bunun  
içinde güzel günlerimiz de vardı  
benim eşim bana çocuklarıma çok  
düşküdü bizden sevgisini hiç  
eksik etmezdi ben de hiç sevgimizi  
eksik etmedim

eşim kendisi okumayı çok seven  
birisiydi ama okuyabadiyi için en büyük  
hayali çocuklarımızın okumasını isterdi  
her bana şunu derdi benim ne Parado  
ne de zenginlikte hiç gözüm yoktu  
derdi bir evim olsun başka birşey  
istemem derdi bir evim olsun  
başka birşey istemem derdi yeterli  
oglum kızım okusun başka bir şey  
istememdim ama burada biliyormusunuz  
ben hiç bir gün sevgili günü kutlamadım  
ama her bana eşim dertiki en büyük  
sevgili günü ikimizin sevgisi benim  
senin yanında olmam elini tutmam

bundan en yüzel sevdimiz sevyili  
yünü bizim yünümüz dendi ama  
şunu söylüyorum keşke ben bu  
zorlukları yine yaşasaydım ama bu  
oşığı görmeseydim benim eşim sekiz  
sene bir madon işçisiydi biliyormusu  
nuz madençilik zor bir meslek  
size nasıl anlatayım bir gün işinden  
geç gelse berak edersin gözün yolda  
ve saate olur beş taka yelmesin aşama  
bir şeymi oldu yiye merak ederim  
hiç bir gün olsun duvasını eksik  
etmedim bu yünde sağ yeldi diye  
ollaha duva ederdim  
on üç mayıs sabayı kaktım ~~esimi~~ eşimi  
işe göndermek için kavaltısını  
hazırladım beraber kavaltı yaptık ve  
çantasını hazırladım ~~beraber~~  
~~ya da~~ ve beş milyonda  
Poro verdim ve konuşduk bana dedi  
kızımızın toplantısına git dedi ve  
~~ben~~ bende tamam dedim



ve ona hayırlı işler dedim son konuşmamız oldu ben kızımın toplantısına gitim ve ordan kızımınla çıktım ve yürüdük durağa geldik ve beklerken telefonum çaldı ve o açılış haberi kartesimden duydum ve o durak benim hayatımın bittiği gündü oçım çok büyük anlatmakla olmuyor yazmaktada olmuyor on üç mayıs benim çocuklarımin ~~benim~~ hayatımızı çaldığı gündü bize bu aşılari gösteren insonların yanına kalmışın bilirmisiniz hastane önünde bekleyişimi umutla beklediğimi omo olmadı umutlorım ben hep o durayı gördükce hep ona kızorım benim hayatımı çaldın derim benim çok söyleyeşek lerim var omo bu kadar çünkü oçımı anlatık ca tekrar oçıyor zoten unudulmaz hep benimle çocuklarımla kalacak

BİLAL MALKOÇ

D. 1984

Ablası Ayşenur Kuzu anlatıyor:



1-1-1984 - Bilal Malkoç

Ben ablası Ayşenur Kuzu

Benim bir tane kardeşim vardı  
Allah kimseyi kardezsiz bırakmasın  
Ben kendi çocuklarımı bile bir arada  
gördüğüm zaman kışkıırıyorum. Benim kardeşim  
bana kardeş değil anne baba ve bir eş  
gibiydi onunla bizi ayıranlar bizim çektiğimiz  
acıların daha fazlası görsün inşallah kanun  
yerini bulur ve bunu yapanlar en ağır  
şekilde cezalarını alırlar ~~ett~~ allah'tan bunu  
istiyorum. Onu çok özledim.

D. 1974

## RAMAZAN SÖKMEN

Eşi Emine Elibel anlatıyor:

~~1974~~ doğ

1974 doğumlu Ramazan Sökmen'in imam nikahlı eşi Emine Elibel. Ben içindeki yangını nasıl söndürmek için elimden geleni yapıyorum. Her güne ensive uyandırmak benim canımı o kadar acıtıyorki anlatamam. Biliyormusunuz bütün gün uyamak istiyordum. Belki canımı bir kareni rüyamda görürüm diye. Rabbiime yalvarıyorum beni eşimle öbür dünyada ağuma diye. Ben kendimce Ramazan Sökmen'in eşiyim ama ten şehit eşi unvanına layık görülmedim çünki ben imam nikahlıydim. Para pul ev dünya mali hiç umrumda değil sadece bana bu unvanı layık görmeliler canımı acıtan inanın ki bu. Rabbinizin yardımınız olsun.

Emine Elibel

*E*



## İSMAİL CAMBAL

D. 1961

Eşi Leyla Cambal anlatıyor:

Eude oturuyordum. misafirin var. misafirin 5-6 yaşında oğlu vardı. Caclıfım Enes Onan babasına, "baba" diye seslenerek bir şey söyledi. Sonra bana dönerek dedi ki: "on ne benim ajeimden yaktı ki. çıktı. Onun ajeimden o gün bujinedir. çok akıllı ediyorum. Koreye gitmek akıllı ediyorum. Akılların akıllı ve babaların akıllı jere caclıfımı jektirmek istiyorum."

Leyla Cambal

İsmail Cambal - (1961-2014)



D. 1972

YÜKSEL CANGÜL

Oğlu Mehmet Ali Cangül anlatıyor:

Sayın Hekim Ben Mehmet Ali Cangül. Babamın Adı Yüksel Cangül  
Benim Okulum olduğu için mahkemelere gelmiyordum. Babamda kimseşi olmadığı  
için Babamı savunacak kimse yoktu. Babam madenler geldiğinde tıynetlerini  
kurusun diye asıyordu. Tıynetlerin ikisinde sivil sıklam ter oluyordu. Maden faciasına  
üç gün kala Tıynet sayı fazla oldu üç tıynet ter oluyordu. Bunun sebebini  
babama sorduğumda ise Babam "Oğlum maden nedense daha sıcak oluyorsa başladı  
ve burada kesin bir olay çıkacak" demişti. Bende Baba neden bunu yetkililere  
söylemiyorsunuz dediğinde Babam "Oğlum fazla konuşursa kafanı keserler" dedi.

~~...~~ Babamı ben teşhis ettim. Tabii bu biraz  
zaman aldı çünkü insanlara insan denilecek bir yolunu kalması gerekiyordu.

Babam öldükten sonra nedense dostumuz çok oldu. Hani önceden neredeydikler.

Babam benim için büyüler verirdi. Babam olmadan yaşamak zorundaydım artık.

Okulda arkadaşlarım Babam nerede çalışıyor dediğinde başızım düşüyorlardı.


Babamı çok özlerim. Babamı rüyamda görmek için Allahıma yalvarıyorum.

Babam Şuan Mezarında rahat değil. Çünkü sorunlar cezalarını almış

Babam benim için bir evin lambasıydı. Ama artık o lamba bir daha

yanmayacak ve tanır edilemeyecek şekilde bozuldu. Şimdi o ev karanlık içinde

Bu karanlığı ~~...~~ Sayın Hekimlerdir. Bu karanlık beni çok korkutuyor.

  
Mehmet Ali Cangül



Yeryüzünden Mektuplar

SOMA

İDRİS ARSLAN

D. 1984

Eşi Huma Arslan anlatıyor:

1984 doğumlu İdris Arslan'ın eşi Huma Arslan 3 tane çocuğum var. Esim kaza geçirdiğinde 3 aylık hamileydim ve hiç bir yerde hamileler sayılmadı. Sütkeda'nın ilk kelimesi olmayan baba hasretiyle Baba baba diyor. Esra Nur 8 yaşında ilkökul 2.sını gidiyor. Babasını çok özleyor. işine kapandı oğlum 8 yaşında ana okuluna gidiyor. okulun açıldığında hiç ağlamadı diye bilirim, ama şimdi 3 haftadır çok ağlıyor psikolojisi bozuldu. ve kendimde 3 çocukla çok yorulubum. yalnız yaşıyorum. Çocuklarım babalarını çok özleyor. bende esimi çok özleyorum. Her keşin cezasını çekmesini istiyorum. latet olsun eşim çocuğumun sünnetini çok heves ediyordu, ama göremedi.





d. 1988

MUHAMMET GİRGIN

Eşi Derya Girgin anlatıyor:

Derya GİRGIN  
(Muhammet Girginin Esiyim)  
Eşimin Mezar Pası İçin Yazdığım Şiir

Adı Muhammet  
yaşı 27 8 aylık Evi:  
Doğmamış  
Çocuğunu Göremedi  
Bir Lakma Helâl  
Ekmek için Gitti  
Ömür Maden Ocağında bitti  
çok şükür Aradından  
iyi dedirtti

Doğum: 30.08.1988

Seni Sonsuza Dek Severeğim => (Ömür)  
İnanetine Ekladımın Çözüm Gibi Bakacağım.



5m167070

## KASIM SOFTA

D. 1986

Eşi Çiğdem Softa anlatıyor:



Ben Kasım Softanın eşi Çiğdem Softa eşimi maden faciasında kaybettim ben suçluların cezasını çekmesini istiyorum. İki çocuğum var bazen çocuklarıma söyleyecek kelime bulamıyorum. Çocuklarım hiçkimselere ağlıyor biz babamızı istiyoruz Hiç birşey istemiyoruz diyorlar ben oradan onlara söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bize bunları yapanları önce allaha sonra devletimize bırakıyorum. Onlarında bizim çektiğimiz acıyı çekmesini istiyorum. Devletimizin yüce adaletini onların cezasını vereceğine inanıyorum. Benim eşim üç günlük işiydi daha bir gün kurs görüp, ikinci gün işe soktular eşim dardaki bastığımız kömür ayaklarımızı yakıyor dardı. Çok sıcak oluyor dardı. Allahım benim eşim nasıl acı çektiyse onlarında çekmesini istiyorum.

Çiğdem Softa  
G.E

Babası Erdal Güngör'ü Soma'daki yine bir maden kazasında kaybeden  
7 yaşındaki Esmenur Güngör'ün şiiri:





“Soma Maden Komisyonu” altında yürüttüğümüz çalışmalara büyük katkılar sunan aşağıda isimleri yazılı herkese gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz:

Prof. Dr. Erzan Erzurumluođlu

Prof. Dr. Ender Ethem Atay

Prof. Dr. Arif Kocaman

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal

Doç. Dr. Müslüm Akıncı

Yrd. Doç. Dr. Emel Badur

Prof. Dr. Şebnem Düzgün

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Şuđle

Danıştay Önceki Başsavcısı Turgut Candan

Ankara Barosu Önceki Başkanı Av. Sema Aksoy

Soma Komisyonu Başkanı Av. Tülay Bekar

Av. Şafak Güleç

Av. Arslan Temel

TBMM Kanunlar Kararlar Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Biçer

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı Müfettişi Mehmet Göl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişi Ayfer Bayraktar

Prof. Dr. Şanal Görgün





