

BİR ÜNİVERSİTELİNİN FIKRALARI

B&M

Prof. Dr. Erdener YURTCAN

2018



TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĐİ

Türkiye Barolar Birliđi Yayınları : ...

Bir Üniversitelinin Fıkraları

ISBN: 978-605-9050-...

© Türkiye Barolar Birliđi
Eylül 2018, Ankara

Türkiye Barolar Birliđi
Ođuzlar Mah. Barış Manço Cad.
Av. Özdemir Özok Sokađı No: 8

06520 Balgat - ANKARA
Tel: (312) 292 59 00 (pbx)
Faks: 312 286 55 65
www.barobirlik.org.tr
yayin@barobilik.org.tr

Baskı
Şen Matbaa
Özveren Sokađı 25/B
Demirtepe-Ankara
(0312. 229 64 54 - 230 54 50)

BİR ÜNİVERSİTELİNİN FIKRALARI

B&M

Prof. Dr. Erdener YURTCAN

2018

İÇİNDEKİLER

Başlarken	9
Her şeyin bir bedeli var.....	11
Mazeretin böylesi	11
Elif'in leyleği	12
Yorganın neresine?	12
Kahve fincanlarının kulpları	13
Ön taraf nereye, arka taraf nereye	13
Can ne yapıyor?.....	14
Kurnazın sonu	15
Püf noktası neredeydi?.....	16
Neden acaba?.....	17
Biri kartvizitini düşürdü!	18
O kitabı kim yazmış	18
Gelen kimmiş meğer.....	19
Bir bulabilse	19
Ne kadar para, o kadar patlıcan.....	20
Zor soru	20
Dalgınlık başa dert.....	21
Ne formül ama!	21
Nasıl çözüm ama!.....	22
Eski çamlar bardak oldu	22
Yanlış hesap Bağdat'tan döner.....	23
Bak sen şu işe	23
Dürüst cevap.....	24
Aklınla bin yaşa!.....	24

Bu nasıl otomatik araba?	25
Küçük ama nasıl?	26
Aklınla bin yaşa Temel.....	26
İşin püf noktası.....	27
Dürüstlüğün böylesi.....	27
Karışıklık olmasın lütfen.....	28
Acil ihtiyaç	28
Sorular-Cevaplar (1)	29
Temel'in savunması.....	30
Yalancının mumu.....	31
Temel derler adına	32
Temel meseleyi çözmüş	32
Kör talih.....	33
Beterin beteri.....	33
Doğru tahmin	34
Fren patlamaya görsün	34
Yalancının mumu.....	35
Mal canın yongası	35
İlahi Temel.....	36
İşin sonunu düşünmek gerek.....	36
Mazeretim var.....	37
Lâf olsun, torba dolsun	37
Deneyin böylesi.....	38
Halk ağzında tuhaf sözler.....	38
Kutlanacak bir yargıç.....	39
Acaba kusur kimde?	39
Pasaportlar lütfen.....	40

Korna çalmak ne ki	40
Doğru söze ne denir!	41
Temel'in kemeri.....	41
Temel'dir, ne yapsa yeridir.....	42
Kum mu önemli, taşıyan mı?	42
Patavatsız limoncu.....	43
Diplomanın ne önemi var!.....	43
Alışverişin konusu nedir?.....	44
Anneler dersi verir.....	44
Telaşa gerek yok babası.....	45
Biz bize benzeriz.....	46
Onlar onlara benzer	46
Kurnazın işi, ağrıtır dişi	47
Ağam nerde, Temel nerde	48
Gel de şaşma	48
Ütopyanın halk tanımlaması.....	49
İlahi Kürşat Bey	49
Tevazünün böylesi.....	50
Artin oruç tutar mı?	50
Kevork baltayı taşa vurmuş.....	51
Sıla özleminin böylesi.....	51
Ağam nerde, ben nerde.....	52
Adresi şaşırma Temel.....	52
Etme-bulma dünyası	53
Dervişin fikri.....	53
Bilse yapar mıydı?.....	54
Ciğer-çamaşır ilişkisi	54

Fırsat bu fırsat.....	55
Bak sen uyanığa.....	55
Pazarlığa tabi	56
İlahi başkan	56
1 Nisan şakası	57
Muhtar bilge adam	57
Sen kimin kızıydın?	58
Aklı başka yerde.....	58
Doğru anlasa olmaz mı?.....	59
Beynine sağlık.....	59
Doğru söze ne denir.....	60
Anlayışına kurban Temel'im.....	60
Hesabı nasıl yapacağız?	61
İyi tavsiye	61
Arkadaş dediğin.....	62
Baltayı taşa vurmak	62
Ah kopya ah.....	63
Mesleğe kitakse (*)	63
Dervişin fikri	64
Önce mi sonra mı?	64
Dost acı söyler.....	65
Atma bre avcı.....	65

BAŞLARKEN

Kısa bir süre önce ofisimde otururken, fıkralar yazayım, kitap haline getireyim, yayınlayayım, yeni bir paylaşım alanı yaratayım dedim.

Fıkralar aslında anonimdir. Bunların sahibi toplumdur. Fıkralar yaşamın akışı içinde dilden dile dolaşır. Fakat fıkra yazmaya da bir engel yoktur. Oturursunuz bilgisayarın başına(geçmişte olsa: daktilonun başına) fıkra yazarsınız. Bunlar sizin ürünlerinizdir, toplumla paylaşmak istediğiniz.

Umarım fıkralarımı beğenirsiniz. Erdener Yurtcan Hoca edebiyat çalışmaları ile bizleri şaşırtmaya devam ediyor, dersiniz. Tek amacım var: Güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ülke insanının güzellikleri yaşamaya günümüzde her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Edebiyat çalışmalarımda bugüne kadar itici gücüm her zaman bu düşünce oldu.

Fıkralarım sizleri biraz olsun gülümsetebilirse, bundan mutluluk duyacağım.

Türkiye Barolar Birliğinin sevgili Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile mesleki sorunları müzakere ederken geçenlerde, sözü bu çalışmama getirdim. Çok güzel olur, digital olarak yayınlar arasına koyarız. Bu yolla meslektaşlarımızı biraz olsun tebessüm ettiririz, dedi, her zamanki içtenliği ile.

Böylece bu çalışmam da görücüye çıkmış oldu.

Yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle...

Prof.Dr.Erdener Yurtcan
Tarabya, Eylül 2018

HER ŞEYİN BİR BEDELİ VAR

Kadın tutturmuş, “Kocacığım beni lüks bir lokantaya götür. Güzel bir akşam yemeği yiyelim.”

Adam bakmış kurtuluş yok, karısının dediğini yapmış.

Kahvelerini de içtikten sonra, garson hesabı getirmiş.

“Kocacığım teşekkürler. Kalkalım mı ne dersin?”

“Hanım benim biraz bulaşığım var. Sen bekleme.”

MAZERETİN BÖYLESİ

Öğretmen sözlü sınav yapıyormuş.

“Ali tahtaya gel evladım.”

Ali sırasından kalkmış, isteksiz bir biçimde tahtaya gelmiş.

Öğretmen soruyu sormuş, Ali bilememiş.

“Akşam çalışmadın mı, elektrikler mi kesikti?”

“Bilmiyorum öğretmenim. Ben sinemaya gitmiştim.”

ELİF'İN LEYLEĞİ

Küçük Elif annesine sordu. “Ben nasıl dünyaya geldim?”

“Seni leylekler getirdi yavrum.”

“Anneciğim öğretmen leyleklerin kışın sıcak ülkelere göç ettiklerini anlattı geçen gün. Ben ocak ayında Ankara’da doğmuşum. Öyle değil mi?”

Annesi cevap veremedi.

“ Anneciğim benim leyleğim babam olmasın sakın.”

YORGANIN NERESİNE?

Küçük bir oğlan çocuğu bir gün sokakta yürüyormuş.

Karşısına yaşlı bir sakallı adam çıkmış.

Adamın göbeğine kadar uzamış ak sakalı varmış.

Çocuk adama yaklaşır, “Dede gece yatarken sakalını yorganın üstüne mi altına mı koyuyorsun”, diye sormuş.

İhtiyar başını iki yana sallayarak yoluna devam etmiş.

Ama gece yattığında, sakalını yorganın üstüne koymuş, olmamış, altına koymuş olmamış.

O gece gözüne uyku girmemiş, sabahı sabah etmiş.

Ertesi gün kalktığında, ilk işi makası alıp sakalını kökünden kesmek olmuş.

KAHVE FİNCANLARININ KULPLARI

Adam züçaciye dükkânından içeri girmiş, altı tane kahve fincanı istiyorum demiş.

Satıcı fincanları kutusundan çıkarıp tezgâhın üstüne koymuş. Müşteri, "Olmadı bunların kulpları solda."

Satıcı, "bizde yalnız bunlar var."

Adam karşı sıradaki dükkâna girmiş, aynı isteğini satıcıya söylemiş. Satıcı fincanları tezgâha koymuş. Müşteri, "Ama bunların kulpları solda"

Satıcı gülmüş, fincanları çevirmiş ve kulplar sağa gelmiş.

Müşteri, "Şimdi oldu" diyerek fincanları satın almış.

Moiz müşterinin arkasından kıs kıs gülüyormuş.

ÖN TARAF NEREYE, ARKA TARAF NEREYE

Temel ile Dursun uçakta karşılaşmışlar. Temel ön tarafta bir koltukta oturuyormuş. Dursun Temele, " Benim yerim arkada imiş" demiş ve eklemiş, "acaba arkası da Tirabizon'a cidiy midur?"

"Ben nereden pileyum, ilk defa uçağa pineyrum. Sen onu pilota sor da".

CAN NE YAPIYOR?

Öğretmen yazılı sınav yapıyormuş, öğrencileri uyarmış, “Kopya çekmek yok, yanındaki öğrenciye bakmak yok.”

Can’a sorular çok zor gelmiş, bir türlü yanıtlayamıyormuş, yanındaki Ömer’e doğru eğilmiş, kağıdını okumaya başlamış.

Öğretmen Can’ın yanına gelmiş, “Ben sınava başlarken ne dedim size?”

Can, “Öğretmenim siz yanınızdaki öğrenciye bakmak yok dediniz. Ben öğrenciye bakmıyordum, onun yazdıklarını okuyordum.”

KURNAZIN SONU

Hüseyin askerden önce oto sanayi sitesinde tornacının yanında çalışmış, işi de öğrenmiş.

Askerden geldikten sonra iş bulamayınca İşçi Bulma Kurumu yoluyla Almanya'ya gitmiş, bir otomobil fabrikasında çalışmaya başlamış.

Hüseyin'in görevi büyük sac plakaları makaslarda kesmekmiş. Her saat kendisine verilen elli plakayı kesiyormuş.

Birkaç gün sonra Hüseyin bakmış makas o kadar keskin ki, plakaları ikişer ikişer koymaya başlamış. Makas da gayet güzel kesiyormuş. Artan zamanda da Hüseyin dinleniyormuş.

İki gün sonra Alman ustabaşı Hüseyin'in yanına gelmiş, niçin oturduğunu sormuş.

Hüseyin kesme işini bitirdiğini söylemiş. Ustabaşı kesme işleminin verilen sürede ancak biteceğini söyleyerek, Hüseyin'e nasıl daha önce işi bitirdiğini sormuş. Hüseyin de anlatmış.

Ustabaşı, " Şimdi doğru muhasebeye git, çalıştığın günlerin parasını al, kovuldun"

Hüseyin, "peki neden" diye soracak olmuş. Ustabaşı gayet sakin, " Sen o makasın ömrünü yarıya indiriyorsun da onun için".

PÜF NOKTASI NEREDEYDİ?

Temel dükkânında çalışırken, Dursun telaşla içeri girmiş, “Koş Temel, adamın biri şerefeye çıkmış, kendimi aşağıya atacağım diye bağıyor.”

“Arkada halat yumağı var, al onu Tursun, hemen yetişelum” demiş Temel, koşarak camiye gelmişler. Adam hâlâ bağıyor-muş.

Temel adama, “Halati atayrum, tutun, bırak kendini aşağıya” demiş ve halatı fırlatmış.

Adam halatın ucunu tutmuş, bırakmış kendini aşağıya ve betona düşmesiyle, “Yandım anam” diye bağır-mış. Etraftan yetişenler adamı hastaneye zor yetiştirmişler.

Dursun olayın şaşkınlığı içinde Temel’e sormuş, “Ne yaptın Temel uşagum, az daha adam öleceydi.”

Temel, “Sorma, biz geçen gün o halatla bi adami kurtarmıştuk, ama adam kuyuya mi düşmüş idu, yoğsa şerefeye mi çıkmışti, karıştirdum da.”

NEDEN ACABA?

Üniversitede görevli bir profesör bir apartman dairesinde oturuyormuş. Komşularına da Sular İdaresinde çalışıyorum demiş.

Bir gün üniversiteden bir meslektaşı kendisini ziyaret gelmiş, fakat evini de tam olarak bilmiyormuş. Kapıda rastladığı komşulardan birine sormuş onu. Komşu pek şaşırılmış, “Sizin tarifinize uyan bir komşumuz var, ama o Sular İdaresinde memur” demiş.

Gelen konuk kapıyı çalmış, profesör kapıyı açmış, kendisini içeri buyur etmiş.

İki arkadaş sohbeta başladıklarında, “ Alem adamsın, Sular İdaresi de nereden çıktı? ” demiş. Öteki pek bir pişkin, “ Ne yapayım, benim profesör olduğumu öğrenince, hiç biri kapıdan eksik olmaz; kimi para ister, kimi iş ister, kimi her dakika akıl sorar. Boş ver böyle rahatım yerinde.”

BİRİ KARTVİZİTİNİ DÜŞÜRDÜ!

Yılları sahnede geçmiş bir tuluat sanatçısıydı, bir ustaydı. Doğaçlama oyun ondan sorulurdu. Güncel konuları oyunların içine ne de güzel oturturdu. Seyircinin onu yıllar yılı baş tacı etmesi boşuna değildi.

Uzun soluklu meslek hayatında acısıyla tatlısıyla o kadar çok olay geçmişti ki başından.

Bir akşam yine bir sahnede oyunlarını sergiliyorlardı. En hararetleli yerinde oyunun, bir münasebetsiz sahnenin ortasına bir hıyar fırlatmaz mı?

Usta eğilip yerden o hıyarı alır, hıyarın geldiği balkona döner, "Biri kartvizitini düşürdü. Oyundan sonra kulise gelip benden alabilir."

O KİTABI KİM YAZMIŞ

Yedek subay okulunda yüzbaşı ders veriyor. Öğrencilerin hepsi mühendis. Can kulağı ile öğretmenlerini dinliyorlar. Dersin bir yerinde yüzbaşı bir konuyu anlatıyor, dönüp sınıfa, "Anlaşıldı inşallah" diyor.

Arka sıralardan bir yedek subay adayı el kaldırıyor. Yüzbaşı ona dönüp "Anlaşılmayan bir şey mi var" diye soruyor.

Öğrenci soru yok, fakat o konu sizin anlattığınız gibi değil" diyor. Ortalık buz kesiyor. Yüzbaşı ısrarcı. "Ben filan doçentin kitabından bu bölümü çalıştım." diyor.

"O doçent benim" diyor öğrenci. "İzninizle komutanım, ben konuyu temeline oturtayım."

GELEN KİMMİŞ MEĞER

Çok eskilerde şehrin en büyük sinemasında çok güzel bir filmin oynayacağı günlerce tanıtılıyor. İlk gün öğleye doğru sinemanın önü hıncahınç dolu. Kuyruk caddeye kadar uzanıyor.

İnsanlar merakla gişenin açılmasını bekliyorlar. Herkes tetikte, araya kaynayanlar olmasın.

Derken orta yaşlı bir adam arkalardan kopup geliyor. Fakat gişeye ulaşması ne mümkün.

“İzin verin, izin verin.” diyor ama, birkaç kişiyi ancak geçebiliyor.

Sonunda adam patlıyor, başlıyor bağırma, “ Ben gişeyi açmazsam, size biletleri kim verecek söyler misiniz?”

BİR BULABİLSE

Adam körkütük sarhoş bardan içeri giriyor, ayakta duracak hali yok. Zar zor tezgâha yaklaşıyor, “ Bana bir bardak soğuk su ver” diyor barmene.

Barmen pişkin sırtıyor, “ Sana su mu yok, hangi barda bu hale geldiyse, git orada iç suyunu” diyor.

Sarhoş sırtıyor bu kez, “ O barı bir bulabilsem gideceğim, ama ne mümkün.”

NE KADAR PARA, O KADAR PATLICAN

Mahallenin cimrisi Hafize Hanım akşam saatine yakın semt pazarına gidiyor, her şey daha ucuz olur diye. Sebze tezgahına sokulup, “ Bana bir kilo patlıcan tartıver “ diyor satıcıya.

Satıcı patlıcanları kesekağıdına dolduruyor ve Hafize Hanım’a uzatıyor.

Hafize Hanım etiketteki fiyatın yarısını satıcıya ödüyor.

Satıcı, “ Hanım kesekağıdını uzatabilir misin?”

Hafize Hanım söyleneni yapıyor. Satıcı kesekağıdını tezgaha boşaltıyor, sonra yarısını tartıyor ve müşterisine geri veriyor.

Hafize Hanım şaşkın. Ama “ Sen bana patlıcanların yarısını verdin” deyince, satıcı da “Hanım sen de bana fiyatın yarısını ödedin.”

ZOR SORU

Bir grup emekli kahvede sohbet ediyorlardı. “Size bir soru soracağım, bilene bir çay benden” dedi içlerinden biri.

“Bir adam bir cami yaptırmış, bir de kilise. Söyleyin, bu adam kaç cami yaptırmış?”

“Bir” sesi yükselmiş masadan. “Bilemediniz” demiş soruyu soran. Hiç olur mu, itirazları gelmiş.

“Adam iki cami yaptırmış, birini de Kilis’e” deyince, bir kahkaha kopmuş.

DALGINLIK BAŞA DERT

Öğretmen sınıfa girmiş, sınıfta öğrenci yok.

Yanlış sınıfa mı girdim diye telaşlanmış, çıkmış kapıya bakmış, sınıf doğru.

Kürsüde oturmuş, kapı açılmış, müdür içeri girmiş.

“İlahi öğretmen hanım, bugün cumartesi, ne işiniz var sınıfta?”

NE FORMÜL AMA!

İki yakın arkadaş birbirlerine fıkra anlatıp gülerlermiş. Bir süre sonra fıkralar tekrarlanmaya başlanmış.

Biri demiş ki, “Fıkralara numara verelim. Numara söyleyelim, ona göre gülelim.”

Diğeri bu öneriyi pek beğenmiş.

İşin garibi, yanlarından geçerken insanlar pek bir tuhaf bakıyorlarmış bu zekâ küplerine.

NASIL ÇÖZÜM AMA!

Kimileri der ki, elma ile armut toplanmaz.

Doğru mu acaba?

Hiç de değil. Elmalarla armutları toplarım. Toplamda kaç meyvem olduğunu bilirim.

Nasıl ama!

ESKİ ÇAMLAR BARDAK OLDU

Eskiden erkekler şehirde yaz kış fötr şapka giyerlerdi, mevsimine göre.

Yolda karşılaştıklarında da şapkalarını hafif çıkararak selamlaşırlardı.

Acaba neden gülümseyerek selamlaşmayı tercih etmezlerdi?

Eskiden insanlar kibardı azizim. Kibarlara da şık hareketler yaraşırdı.

YANLIŞ HESAP BAĞDAT'TAN DÖNER

Öğretmen Ali'ye sordu: "Zeynep ile Begüm oturmuşlar, önlerindeki tabaktan erik yiyorlarmış. Tabakta dokuz tane erik varmış. Zeynep dört eriği yemiř. Söyle bakalım tabakta kaç erik kalmış?"

"Hiç erik kalmadı öğretmenim. Ötekileri de Begüm yedi."

BAK SEN ŞU İŞE

Ağacın tepesinde altı tane karga varmış. Yoldan geçen avcı tüfeğini doğrultup kargalara ateş etmiş.

Kargalar telaşla kaçmışlar, biri hariç.

Neden acaba? Sağır insan olur da, sağır karga olmaz mı?

DÜRÜST CEVAP

İmam cenaze töreninde cemaate sordu: “Merhumu nasıl bilir-diniz?”

Temel elini kaldırdı, “Ben bu soruya cevap vermeyeyum Hoca efendi, kendisini tanımadım.”

AKLINLA BİN YAŞA!

Temel ile Dursun sinemaya gittiler. Bir kovboy filmi oynuyordu. Kasabanın en iyi silah kullanan kovboyu haydutları birer birer öldürüyordu.

Temel bir süre sabretti. Baktı işin sonu gelmiyor. Attı kendini salonun orta yerine, başladı bağırmağa, “Ha uşaklar inanmayın siz bunlara da, filumdur bu filum.”

BU NASIL OTOMATİK ARABA?

Temel araba alacakmış, bir arkadaşına danışmış.

“Uy nasıl bir araba alayım sence?”

“Otomatik al, rahat edersin”

Temel arkadaşının tavsiyesine uymuş, arabayı almış.

“Siz mi kullanacaksınız?” diye sormuş satıcı.

“Ha ben kullanacağım.” demiş Temel, açmış arabanın arka kapısını oturmuş.

Temel beklemiş, otomatik araba kendisini istediği yere götürecekti.

Diğer müşterilerle konuşmasını bitiren satıcı Temel’in yanına gelmiş.

“Ha bu araba otomatik dedunuz. Beş takikadur oturayrum. Arabada hiçbir hareket yoktur.”

“Aman efendim siz yanlış anladınız. Otomatik demek, otomatik vites demektir. Siz yalnızca vites değiştirmeyeceksiniz.”

Temel istifini bozmamış. “ Ne pileyum, zaman içinde arabalar gelişmiştir sandim da.”

KÜÇÜK AMA NASIL?

Öğretmen dersin sonuna doğru çocukların sıkıldıklarını fark etti.

“Size bir soru soracağım.” dedi.

Sınıfta bir hareketlenme oldu, gözler fal taşı gibi açıldı.

“En küçük hayvan sizce hangi hayvandır?”

Her kafadan bir ses çıkmaya, bit, sinek, pire sözleri havada uçuşmaya başladı.

“Bilemediniz.” dedi öğretmen ve ekledi, “Şu anda doğan hayvan.”

AKLINLA BİN YAŞA TEMEL

Temel ile Dursun sohbet ediyorlardı.

“Sen en çok hangi tatliyi seversun?” diye sordu Dursun.

“Sirke.” dedi Temel ve ekledi, “Bedavasi baldan tatlıdır da!”

İŞİN PÜF NOKTASI

Hüseyin arkadaşı Murat'a sordu. "İki yarım ne eder?"

"Bir tam eder."

"Bilemedin."

"Nedenmiş."

"Çok basit. İki yarım piyango biletini ver satıcıya. Bakalım sana bir tam bilet verecek mi?"

DÜRÜSTLÜĞÜN BÖYLESİ

Öğretmen sınıfa girdi.

"Şimdi size küçük kağıtlar dağıtacağım. Herkes önce adını ve soyadını, altına da en çok sevdiği dersi yazacak. Böylece en çok sevdiğiniz dersi belirleyeceğim."

Hakan öğretmenin dediğini yaptı.

Bir hafta sonra öğretmen sınıfa girdi. "Hakan ayağa kalk" dedi.

Hakan ayağa kalktı. "Arkadaşlarına geçen hafta kağıda ne yazdığını söyle."

"Boş geçen dersi."

KARIŞIKLIK OLMASIN LÜTFEN

Öğretmen sınıfa girdi.

“Solaklar el kaldırsın.” Altı kişi el kaldırdı.

“Sağlaklar el kaldırsın.” Kimse el kaldırmadı.

“Evladım, sağ elini kullananlar diyorum.”

Savaş atıldı: “Ama öğretmenim siz salaklar dediniz.”

ACİL İHTİYAÇ

Temel ile Dursun askerde paraşüt takımına seçildiler. Uzun bir süre teorik eğitim aldılar.

Başçavuş, “Yarın uçaktan atlayacaksınız. Göreyim sizleri, beni mahcup etmeyin.” dedi.

Ertesi gün planlanan şekilde atlayışlar başladı.

Sıra Temel’e gelince, kendisini boşluğa bıraktı.

Dursun’un yanından geçerken bağıırıyordu: “Çok sıkıştım Tursun, paraşütü açmayrum.”

SORULAR-CEVAPLAR (1)

Soru: En iyi gören tepe?

Cevap: Göztepe

Soru: En dindar tepe?

Cevap: Duatepe

Soru: En siyah tepe?

Cevap: Karatepe

Soru: En iç açıcı tepe?

Cevap: Seyrantepe

Soru: En güzel kokan tepe?

Cevap: Gültepe

Soru: En kırmızı tepe?

Cevap: Kızıltepe

Soru: Sayılı tepe?

Cevap: Beştepe

Soru: Sayılı tepe?

Cevap: Yeditepe

Soru: En kıraç tepe?

Cevap: Boztepe

Soru: En korkulacak tepe?

Cevap: Kurttepe

Soru: En yanmış tepe?

Cevap: Kültepe

Soru: En düşünen tepe?

Cevap: Fikirtepe

Sorular-Cevaplar (2)

Soru: En kırmızı kent

Cevap: Alkent

Soru: En efendi kent

Cevap: Beykent

- Soru: En sert kent
Cevap: Taşkent
Soru: En yöneten kent?
Cevap: Vezirkent
Soru: En barışçı kent?
Cevap: Yeşilkent
Soru: En güzel yamaç kent?
Cevap: Senirkent
Soru: En gizli kent?
Cevap: Saklıkent
Soru: En sevgili kent?
Cevap: Yarkent
Soru: En korunaklı kent?
Cevap: Hisarkent
Soru: En atak kent?
Cevap: Acarkent

TEMEL'İN SAVUNMASI

- Temel sevgilisi Fadime'yle oturuyormuş.
Temel sormuş: "Uy kız benu ne kadar seviysun?"
"Dünyalar kadar Temel'um."
"Ya sen benu ne kadar seveysun?"
"Hiç"
"O nasıl bir sözdür oyle?"
"Sen bana bi şey birakmadun kız."

YALANCININ MUMU

İki arkadaş tren istasyonunda karşılaştılar. Biri sordu: “Nere-
lerdeydin, kaç yıldır seni görmedim.”

“Şehir dışındaydım. Buraya yeni atandım.”

“Sen?”

“İşe gidiyorum. Ben her sabah bu trene binerim.”

“Son vagona binelim yürü.”

“Neden?”

“Ben hep son vagona binerim. Yolum da zaten on beş dakika.”

“Bir nedeni var mı?”

“Elbette. Görevli bilet kontrolüne hep önden başlar. Ben inin-
ceye kadar son vagona gelemiyordum. Ben de hiçbir zaman bilet
almıyorum.”

Uyanık yolcu ertesi sabah aynı trene bindi. Tren hareket etti.
İki dakika geçmemişti ki, kontrolör içeri girdi.

“Bilet kontrol.”

TEMEL DERLER ADINA

Temel arabasıyla benzin istasyonuna geldi.

“Doldur depoyu.”

“Süper mi?”

“Benzin da.”

TEMEL MESELEYİ ÇÖZMÜŞ

Temel tatlıcı dükkânına girmiş. Duvarda bir yazı dikkatini çekmiş: Kenarsız baklama olmaz.

“Hemşerum, baklava kenarsız olmayı, ha bu tepsilerin hepsi ondan yuvarlaktır. Doğru mu düşünüyorum?”

KÖR TALİH

Ramazan pidesi almak için Selçuk mahallenin fırınında kuyruğa girmiş. Ama bir türlü sıra gelmiyormuş.

Selçuk iyice sıkılınca, aklına bir fikir gelmiş.

“Beni Aynur öğretmenim gönderdi. Ona pide yetiştirmem gerek. Öne geçebilir miyim?”

Sıradakiler cevap vermeye fırsat bulamadan, önden bir ses duyulmuş.

“Selçuk evladım, ben zaten sıradayım.”

BETERİN BETERİ

Kadın kocasına seslendi.

“Kocacığım akşam annelere oturmaya gider miyiz?”

“Gidemeyiz hayatım. Ben işten yorgun gelirim.”

“Sen üzme canını sevgilim. Annemler yarın üç aylığına bize geliyorlar.”

DOĞRU TAHMİN

Adam akşam oturmuş gazetesini okuyormuş.

Karısı yan odadan seslenmiş: “Bil bakalım bugün neler yaptım?”

“Hanım, sen söylemeden nasıl bilebilirim?”

“Biraz çarşı pazar dolaştım. İndirimler başlamıştı. Kendime giyecek bir şeyler aldım. Sonra kuyumcuya uğradım. Bir yüzük aldım bayılacaksın.”

Kadın odaya girmiş, kocası baygın yatıyormuş.

FREN PATLAMAYA GÖRSÜN

Zehra, Müjgan’a Emine’yi çekiştiriyormuş.

“Şöyle pasaklı kadın, böyle dağınık. Üstelik bir de yalancı. Geçen gün bana senin ne kadar güzel olduğunu anlatıyordu.”

YALANCININ MUMU

Ayla ile Neriman öğle yemeğine çıkmışlar. Garson hesabı getirdiğinde Ayla, "Hayatım sen ödeyebilir misin? Evden telaşla çıkarken cüzdanımı unutmuşum."

Neriman sesini çıkarmamış, hesabı ödemiş.

Lokantanın kapısına çıktıklarında, vale Ayla'nın arabasının anahtarını uzatmış. Ayla cüzdanını çıkarmış, valeye bahşişini vermiş.

Neriman, "Zahmet ettin, cüzdanını evde unutmuşsun."

MAL CANIN YONGASI

Temel ile Dursun'un bindiği gemi batmış. İki arkadaş canlarını zor kurtarmışlar, kıyıya ulaşmışlar.

"Uy Tursun uşağum yanduk da." demiş Temel.

Dursun şaşkınlıkla bakmış.

"Ha boyle şans olmaz olsun da. Baviller gemide kaldı."

İLAHİ TEMEL

Dursun ile Temel hastaneye gitmişler. Temel'in gözlerinden şikayeti varmış.

Sıra beklerken, Dursun'un gözü duvarda asılı, işaret parmağı dudaklarında olan hemşire fotoğrafına takılmış.

"Uy uşağum, ha bu duvardaki kız ne anlatıy?"

"Susun da, doktorlar uyuy."

İŞİN SONUNU DÜŞÜNMEK GEREK

Mehmet ile Emre parkta oturmuşlar sohbet ediyorlarmış.

İlkokul çocukları için kuvvet elbette çok önemli.

Emre Mehmet'e: "Benim babam senin babanı döver." demiş.

Mehmet hiç istifini bozmamış: "Doğru, ne var bunda. Senin babanın şampiyon bir boksör olduğunu bilmeyen mi var?"

"Ama unutma. Benim babam biliyorsun avukat. İyi düşünsün bence."

MAZERETİM VAR

Fırıncı Rıza kendini iyi hissetmemiş, doktora gitmiş.

Doktor muayeneden sonra: “ Vücut zayıf düşmüş. Daha iyi beslenmeniz gerekli. Ekmek temel gıdanız olsun. Bol bol yiyin.”

Rıza gülümsemiş, bu doktorun gözünden kaçmamış.

“Hayrola.”

“Ben fırıncıyım doktor bey. Yıllardır ağzıma ekmek koymam.”

LÂF OLSUN, TORBA DOLSUN

Müjgan ile Tiraje bir önceki akşam televizyonda izledikleri diziden konuşuyorlarmış.

“Kaan’a bayılıyorum. Ne yakışıklı çocuk.” demiş Müjgan.

Tiraje biraz bozulmuş:“O benim. Kimselerle paylaşamam.”

Kapı çalınmış, gelen Jale’ymiş.

Nefes nefese: “ Dünkü dizideki Kaan benim sevgilim olsa, dünyalar benim olur.”

Ötekiler şaşkın.

Müjgan’ın annesi kapıdan başını uzatmış: “Yetişen alıyor!”

DENEYİN BÖYLESİ

Temel otobüse binmiş, oturacak yer yok. Kapıya yakın direkte duruyormuş, bir yazı ilişmiş gözüne: “İnmek için basınız”

Her durağa yaklaştıklarında, Temel yazının altındaki düğmeye basıyormuş, otobüs durunca kapı açılıyormuş.

Bir, iki, üç. Etraftan yolcular tuhaf tuhaf bakmaya başlamışlar Temel’e.

Temel kendini savunma ihtiyacı duymuş: “ Deneyrum oni, bakalum ne zaman unutacak da!”

HALK AĞZINDA TUHAF SÖZLER

- “Şöför bey sağda ineyim.”

Yorumu: Çok aydınlatıcı oldu. Şöför sağda duracağını bilmiyordu.

- Aydın okuldan geldi. Annesi salonda oturuyordu.

Aydın’ı görünce: “Geldin mi oğlum?”

Yorumu: Hayır, Aydın henüz gelmedi, yolda.

- Zeliha ile Hacer lokantada yemek yediler. Zeliha hesabı ödedi.

Arabaya binerlerken: “ Ben ödeseydim.” dedi Hacer.

Yorumu: Lâf olsun, torba dolsun.

KUTLANACAK BİR YARGIÇ

Duruşma bitti. Yargıç sonraki duruşmanın tarihini bildirdi avukatlara.

“Emredersiniz efendim.” dedi avukatlardan biri, geri geri salondan çıkarken.

“Ben size neden emredeyim avukat bey. Ben sizin amiriniz değilim ki.”

ACABA KUSUR KİMDE?

Üç İskoç bir bara gitmişler, birer viski söylemişler.

“Güzelmış.” demiş içlerinden biri.

“Birer kadeh daha içer miyiz?”

“Tabii.”

İki, üç, dört. Barmen sabırla beklemiş.

En sonunda “Hesabı rica edeyim.”

“Hık, mık, gecikmeyiz, altı aya varmaz öderiz.” deyince üç ah-bap çavuş, iri yarı barmen tutmuş bunları kollarından dışarı atmış.

İçlerinde biri yerden doğrulurken: “Bu sinirle barmenlik yapılmaz arkadaşlar.”

PASAPORTLAR LÜTFEN

Futbol maçı bitmiş. Sonuç 6-0 mağlubiyet.

Antrenör soyunma odasından içeri girmiş.

“Tebrikler çocuklar. İyi mücadele ettiniz.”

“Ancak bir şeyi anlayamadım. Karşı sahaya girmek için pasaport kontrolü mü vardı?”

KORNA ÇALMAK NE Kİ

Taksi şöförü kendisini her araba solladığında korna çalıyormuş.

Müşteri dayanamayıp sormuş: “Bunu neden yapıyorsunuz?”

“Siz bunu boş verin. Bir de içimden söylediklerimi duysanız.”

DOĞRU SÖZE NE DENİR!

Hüseyin komşusunu sürekli uyarmış, çöp torbasını kendisinin çöp konteynerine atmaması için.

Bir gün gene aynı olay yaşanınca, Hüseyin komşuyu epey hırpalamış.

Karakolda komiser Hüseyin'e: "Komşu iki hafta hastaneden çıkamaz. Haberin olsun."

Hüseyin kendini savunmuş: "Komiserim inanın ona bir tek kötü söz söylemedim. Rahmetli anneme verilmiş sözüm var."

TEMELİN KEMERİ

Uçak uçuşa hazırlanıyordu. Hostes de sıraların arasında dolaşıyordu.

"Kemerlerinizi bağlayınız lütfen."

"Epeydur kemer kullanmayrum kendim. Askı takayrum, daha rahat edeyrum."

TEMEL'DİR, NE YAPSA YERİDİR

Temel Fadime'yi lokantaya götürmüş. Yandaki masadaki müşteri sipariş veriyormuş. Temel kulak kabartmış.

"Bonfile istiyorum." demiş adam.

Garson Temel'e ne yemek istediğini sorunca:

"Bonfile isteyrum."

"Nasıl pişsin efendim?"

"Yumuşak olsun."

"Ne kadar yumuşak?"

"Fadimenin göbeği kadar da." deyince Temel, Fadime'nin yanakları kızarmış.

"Uy, sırlarimizi açığa vurmanın sırası midur şimdi Temel'um?"

KUM MU ÖNEMLİ, TAŞIYAN MI?

Evin beşinci katında tadilat yapılyormuş.

Sıra banyoya gelince, ev sahibi gerekli kumu satın almış, nalburun adamı da birkaç seferde yukarı taşımış.

Ev sahibi tadilatı yapan ustaya:" Kumu taşıyana bir bahşış vereyim."

"Elli lira yeter beyim."

"Bu nasıl bahşış böyle?"

"Ama kumu taşıyan amele değildi, ustaydı."

PATAVATSIZ LİMONCU

Yaşlı kadın pazarda limon alıyormuş.

“Limonlar taze mi evladım?”

“Taze teyzem, Allah inandırısın, senin elli yıl önceki halin.”

DİPLOMANIN NE ÖNEMİ VAR!

Gazanfer elinde fakülte diploması eve gelmiş. Annesi mutfakta yemek yapıyormuş.

“Diplomamı aldım. Dekan asistan olmak istersen yarın gel.” dedi.

“İyi, düşünürüz.”

Kapı açılmış, gelen evin küçük oğlu Yılmaz'mış.

“Selam.”

“Anne, haftalığımyı aldım.”

“Koy önlüğümün cebine, benim aslan oğlum. Seninle ne kadar övünsem azdır.”

ALIŞVERİŞİN KONUSU NEDİR?

Bir İskoç amcasının cenaze işini planlamak için dükkâna girmiş.

“Amcamı kaybettik.”

“Başınız sağ olsun. Nasıl bir tabut istersiniz?”

“Pahalı olmasın. Kendisi gösterişi sevmezdi.”

“En ucuzu bu.”

Fiyat İskoç’a yüksek gelmiş.

“Ben bu fiyatı öderim. Ama iki tabut isterim.”

“Bayım, özür dilerim, siz yanlış geldiniz. Erkek giyim mağazası biraz ileride.”

ANNELER DERSİ VERİR

Sezgin okuldan gelmiş.

“Anne ben çok açım. Şu var mı?”

“Yok”

“Bu var mı?”

“Yok oğlum. Burası lokanta mı?”

“O zaman sen bana para versen de ben bir lokantaya gitsem.”

“Peki. Sonra kendine bir de otel bul.”

TELAŞA GEREK YOK BABASI

İlkokul beşte okuyan Şebnem aritmetik ödevini yaparken zorlanıyormuş.

“Babacığım, şu soruyu çözemedim.”

“Getir, bakayım kızım.”

“Çözümü anladın mı?”

“Evet babacığım.”

Aradan beş dakika geçmiş.

“Babacığım, bu soru da çok zor.”

“Getir, bakayım kızım.”

“Çözüm şöyle olacak.

Aradan beş dakika daha geçmiş.

“Babacığım”

“Gazetemi bir rahat okutmadın kızım.”

“Soruyu çok güzel çözdüm diyecektim babacığım.”

BİZ BİZE BENZERİZ

İki Türkün telefon konuşması:

“Alo kimsin?”

“Sen kimsin birader?”

“Ne yapacaksın benim kim olduğumu, Muharrem’i ver bana.”

“Veremeyeceğim, çünkü burada Muharrem diye biri yok.”

Çat.

Telefon kapanır.

ONLAR ONLARA BENZER

İki Almanın telefon konuşması:

“Hans Müller’in telefonu.”

“İyi günler, ben Peter Hahn. Fritz Walter’i aramıştım.”

“Üzgünüm. Sanırım yanlış numara çevirdiniz.”

“Sizi rahatsız ettim, çok özür dilerim. İyi günler.”

KURNAZIN İŞİ, AĞRITIR DİŞİ

Öğretmen aritmetik dersinde sayı saymayı öğretiyormuş.

“Herkes yanındaki öğrenciye beşer beşer yüze kadar sayacak”

Tuğrul öğretmenin dediğini yapmış.

Sıra arkadaşı Semih, Tuğrul’a: “Benim hiç uğraşmama gerek yok.” demiş.

“Beş, yirmi beş, yetmiş beş, yüz”

Tuğrul itiraz etmiş. O arada öğretmen bir şeylerin ters gittiğini fark etmiş. İkisini de tahtaya çıkarmış.

“Tuğrul ne oluyor?”

“Öğretmenim, Semih beşer beşer saymıyor.”

“Ne demek.”

“Semih beşer beşer yüze kadar say.”

“Beş, yirmi beş, yetmiş beş, yüz.”

“Ne demek oluyor bu?”

“Öğretmenim zaman kaybından kurtuluyorum.”

“Semih, ellinin üzerine beş koyarsan, kaç eder?”

Semih’te ses yok.

“Evladım, ben sizin sayıları öğrenmenizi istiyorum. Başka bir amacım yok ki.”

AĞAM NERDE, TEMEL NERDE

Dursun Temel'i ilk defa futbol maçına götürmüş.

Maç başlamış, iki takım oyuncuları topun peşinden koşuyorlar.

Bir süre sonra Temel'in canı sıkılmış.

"Tursun uşağum, bunların amacı nedir da?"

"Topu karşı kaleye sokmak."

"Bu midur bütün mesele?"

"Oyledur."

"Kolayı vardır da."

"Nedur?"

"Alir birisi topu kucağuna, koşar karşı kaleye, atar içeri. İş biter da."

GEL DE ŞAŞMA

Dursun ile Temel sohbete dalmışlar.

"Tursun uşağum, berber niçun vardır?"

"İnsanların saçını kesmek için."

"Peki, fırıncu niçun vardır?"

"İnsanlar ekmek yesun, aç kalmasin da."

"Ha benum dayum niçun vardır?"

"Oni dedene soracaysun. O, onun üretimine giriy uşağum."

ÜTOPYANIN HALK TANIMLAMASI

Şeyho Sülo'ya sormuş: "Çok çok zengin olursen ne yirsin?"

"Hele Şeyho bir de sorirsin. Ne yirim. Soganın cücüğünü."

"Cano, sen ne yirsin peki?"

"Bana bi şey bırakmış gibi sorirsin."

İLAHİ KÜRŞAT BEY

Sonradan görme Kürşat Bey yeni bir villa satın almış.

Arkadaşı Ceyhun'a: "Sen bilirsin, eve birkaç resim almak istiyorum. Beraber gidelim."

"Olur, gideriz bir gün."

Bir hafta sonra Ceyhun aramış.

"Seni yarın şu saatte alıyorum. Gidiyoruz."

Ünlü ressamın galerisinden içeri girmişler.

Kürşat: "Ressam bey, bir villa aldım. Salonun duvarları uçuk pembe. Bana uygun birkaç resim seçiver. Fiyatını söyle."

Ressam: "Beyefendi, bizim binadan çıkın, caddeden sola sapın. Orada bir camcı var. O sizin isteklerinizi karşılar."

TEVAZÜNÜN BÖYLESİ

Öğretmen Yusuf'un annesini okula çağırmış.

"Oğlunuz hiç çalışmıyor. Böyle giderse, beşinci sınıfa geçemeyecek."

"Yusuf, oğlum öğretmen senden çok yakındı bugün bana."

"Boş ver anne. Ben Hayat öğretmeni hiç anlamıyorum. Geçen hafta bize Edison'un ilkokulu bitiremez diye birkaç kere eve gönderildiğini anlattı."

"Benim de bir Edison olmayacağım ne malum anneciğim."

ARTİN ORUÇ TUTAR MI?

Genç adam İstanbul'da kapıcılık yapıyormuş.

Ramazanın yazıya rastladığı dönemde, akşamüstü apartmanın önünde bir sandalyede oturmuş ayran içiyormuş.

Yoldan geçen iki delikanlı başlamışlar kapıcıyı dövmeye.

"Utanmıyor musun ramazanda alenen oruç yemeye?"

Olay karakola intikal etmiş, komiser kapıcıya sormuş:

"Bunların söyledikleri doğru mu?"

"Doğru komiserim. Ama benim adım Artin. Ben Müslüman değilim ki."

KEVORK BALTAYI TAŞA VURMUŞ

Kevork ile Yetvart Kapalıçarşı'dan içeri girmek üzereyken, Kevork'un gözü simitçiye takılmış.

"Birer simit alalım, yersin değil mi?"

"Olur."

"Bize iki simit ."

Simitçi simitleri sararken, Kevork arkadaşına dönüp: "Kalp beşliği yutturdum gıllas." demiş.

"Ver ulan simitleri geri, sen kime kalp para yutturuyorsun?"

"Zatınız Ermenice bilir?"

"Tepemin tasını attırma, bunun neresi Ermenice ahlaksız."

SILA ÖZLEMİNİN BÖYLESİ

Dursun ile Temel Adana'nın işlek caddesinde yürüyorlarmış.

"Tirabizon'lu olduğumla her zaman övünmüşümdür." demiş Temel.

"Ben da uşağum."

Biraz ileride park edilmiş 61 plakalı bir araba görmüşler.

"Dursun tabancasını çıkarmış, arabanın lastiğine ateş etmiş.

"Ne edeysun Tursunum?"

"Biraz memleket havası alalım dedum uşağum. Fena mi oldi?"

- (61) Trabzon'un plaka numarası

AĞAM NERDE, BEN NERDE

Yamyam grubu akşam yemeğinden sonra oturmuş, sohbet ediyorlarmış.

“Yemek benim mideme oturdu, ağır geldi.” demiş kabile reisi.

Diğerleri de mızraklarını kaldırıp indirerek onu onaylamışlar.

Reis gülümsemiş: “Onun için adam bağırıyordu kazanın içinde, beni yemeyin pişman olursunuz diye. Haklıymış.”

ADRESİ ŞAŞIRMA TEMEL

Temel askere gitmeden arkadaşları uyarmış. Mutfağa kapağı atmaya çalış, patates soyarsın, ama rahat edersin diye.

Taburda dağıtım yapılmış, Temel tankçı bölüğüne düşmüş. Tankın yanına gelmişler.

“Komitanum, ben patates soyayım, ama tankın içinde yeterli yer var midir?”

ETME-BULMA DÜNYASI

Yedeksubay öğrenci yüzbaşının karşısına çıkmış. Üzüntülü bir ifade ile:

“Komutanım, biraz önce kötü bir haber aldım, babamı kaybetmişim.”

“Başın sağ olsun. Üç gün izinlisin. Hemen yola çık.”

“Sağ olun komutanım.”

Öğleden sonra nizamiyeden yüzbaşıya telefon gelmiş. Sabahki öğrencinin babasının ziyarete geldiğini bildirmişler.

Yedeksubay öğrenci devresini cezaevinde tamamlamış.

DERVİŞİN FİKRİ

Genç ve güzel Zehra hastalanmış doktora götürmüşler.

“Şikayetleriniz nedir?”

“Çok öksürüyorum, geceleri uyuyamıyorum.”

“Soyunun.”

“Bu kadar çabuk mu, daha tanışalı beş dakika oldu.”

BİLSE YAPAR MIYDI?

Yaşı seksene dayanmış Kemal reisi doktora götürmüşler. Genç doktor:

“Sigara içer misiniz?”

“Elbette. Altmış yılı aşkın yarenliğimiz vardır.”

“İçkiyle aranınız nasıldır?”

“Akşamdan akşama iki tek atarım.”

“Bu alışkanlıklarınızdan vazgeçseniz iyi olur. Ömrünüz uzar.”

“Bakın ben ne sigara ne de içki içmem.”

Aradan altı ay geçmiş. Kemal reis yine kontrole gelmiş.

Hemşireye genç doktorun ismini söylemiş.

“Sizlere ömür. Kendisini geçen ay kaybettik.”

“İçki, sigara içmediğine kim bilir ne kadar yanıyordur zavallı.”

CİĞER-ÇAMAŞIR İLİŞKİSİ

Doktor Temel’i muayene etmiş, röntgen filmini incelemiş.

“Sağ ciğerde bir leke görüyorum. Birkaç ilaç yazacağım. Onları muntazam kullanın.”

“Doktorcuğum, ilaca gerek var midir? Ben daha çok yıkanyum, leke çıkar da.”

FIRSAT BU FIRSAT

Dursun doktora gitmiş. Doktor muayeneyi tamamlamış.

“Turp gibisiniz. Hiçbir şeyiniz yok.”

“Pileyrum doktor bey.”

“Muayene parasızdur deduler de ben o sebepten celdum.”

BAK SEN UYANIĞA

Yüzsüz Dilaver kuvvetli sağanağa yakalanmış, kendini bir kahveye atmış.

“Ne istersiniz, çay, kahve, başka bir şey?”

“Birazdan söylerim.”

Aradan yirmi dakika kadar geçmiş. Sağanak dinmemiş.

“Ne istersiniz, çay, kahve, başka bir şey?”

“Sağanağı dindir yeter, başka bir şey istemem.”

“Hemşerim, sen burayı meteoroloji istasyonu mu sandın; ya bir şey iç ya da güle güle.”

PAZARLIĞA TABİ

Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş olan orta yaşlı bir hanım nüfus kâğıdını kaybetmiş.

Yenisini çıkarmak için nüfus memuruna başvurmuş.

Memur nüfus bilgilerini tespit ederken: “Hanımefendi kaç yaşındasınız?”

“Size teessüf ederim, hanımlara yaşlarının sorulmayacağını bilmeniz gerekir.”

“Hanımefendi ?”

“Çok rica ederim ısrar etmeyiniz.”

“Peki o zaman, altmış yazıyorum.”

“Kırk beş’te anlaşalım, olmaz mı?”

“Olabilir. Ama nüfus kâğıdınıza bakanların kahkahalarından siz sorumlusunuz.”

İLAHİ BAŞKAN

Ağır ceza mahkemesi başkanı sanığın kimlik bilgilerini tespit ediyor.

Birkaç sorudan sonra: “Okuma-yazmanız var mı?”

“Siz takdir ediniz sayın başkanım, yüksek mühendisim.”

“Yaz kızım, okur-yazar.”

1 NİSAN ŞAKASI

Afacan Mehmet 1 Nisan günü öğretmenine sordu: “Öğretmenim eviniz okulumuza yakın mı?”

“ Mehmet, niçin sordun?”

“Hiç öğretmenim, sandalyenizle birlikte eve gitmeniz inşallah sizi yormaz.”

MUHTAR BİLGE ADAM

Sıcak yaz günü Dursun ile Temel bir ağacın altında uzanmış, sohbet ediyorlarmış.

Biraz sonra köyün muhtarı yanlarından geçiyormuş,” Bu dünyada işiniz iş.” demiş ve uzaklaşmış.

“Tursun uşağum, ne demek istedi bu bizim muhtar?”

“Ne diyecek da, ben öbür tarafı da biliyorum. Siz bu rahatı orada bulamazsınız. Benden söylemesi.”

SEN KİMİN KIZISIN?

Korkut bir kıza fena halde tutulmuş. Her buluşmalarında kıza semtin çiçekçisinden bir buket yaptırıp götürüyormuş.

“Ne zahmet, mahcup ediyorsun sevgilim.” dermiş kız.

Aradan uzun bir zaman geçmiş. Korkut kıza evlenme teklif etmiş.

Kız teklifi kibarca reddetmiş.

“Peki ama neden sevgilim?”

“Seni üzmem istemem ama teklifini ben kabul etsem bile babam kabul etmez.”

“Aklım karıştı. Baban beni beğenmiyor mu?”

“Beğeniyor, hem de çok. Ben böyle müşteriye nereden bulurum deyip duruyor.”

AKLI BAŞKA YERDE

Genç bir afet doktora gitmiş. Genç ve yakışıklı doktor muayeneyi tamamlamış.

“Sizi çok iyi gördüm. Sağlıklısınız.” demiş.

“Ama doktorcuğum, beni soymadan nasıl bu sonuca vardınız ki.”

DOĞRU ANLASA OLMAZ MI?

Çavuş Temel'e sordu, "Adın ne asker?"

"Benum mu komitanum?"

"Hayır senin değil, amcanın oğlunun."

"Emicemin dört oğlu vardır komitanum, hangisini sorarsun?"

BEYİNİNE SAĞLIK

Üniversitede profesör öğrencilerine sordu: "Zeka nedir, akıl nedir, aptallık nedir?"

Fatih söz aldı. "Hocam, bu soruya cevap vermek için sizden gelecek haftaki derse kadar süre istersem, bu akıldır. Bu derste anlattığınız konuyu özetlersem, bu özeti siz beğenirseniz, bu zekadır. Şayet beğenmezseniz, bu da aptallık olur, çünkü zeka-akıl-aptallık üç kardeşdir."

Profesör güldü. "Fatih, iyi ki öğrencimsin."

DOĞRU SÖZE NE DENİR

Doktor akıl hastanesinde koğuşları geziyormuş, bir koğuştan içeri girmiş, görünürde hiç hasta yokmuş.

Doktor tam çıkmaya hazırlanırken, asistanı: “ Hocam köşede bir hasta var.” demiş.

Doktor hastaya yaklaşmış: “Evladım, arkadaşların nerede?”

“Hepsi bahçeye çıktılar.”

“Sen neden çıkmadın?”

“Hiçbiri bana sen de gel demedi. İnsanın davet edilmediği yere gitmesi ayıptır.”

ANLAYIŞINA KURBAN TEMEL’İM

Dursun ile Temel otomobille Rize’den Trabzon’a gidiyorlarmış.

Direksiyondaki Temel ani bir frenle otomobili durdurmuş.

Dursun Temel’e: “Uşağum ha niye durdun ?”

“Görmüy misin, tabelada ne yazıy?”

“Ne yazıy da?”

“Tank çıkabilir. Bekleyeceğiz, önce tank geçecek, sonra sıra bize gelecek.”

HESABI NASIL YAPACAĞIZ?

Ayşe Ayten'in kahve falına bakıyormuş.

"Sana üç vakte kadar kısmet var, görücü gelecek haberin olsun."

"Duy da inanma. Sen bana geçen yıl da üç vakte kadar sana kısmet var demiştin. Bu senin vakit dediğin yıl olarak hesaplanıyor herhalde."

İYİ TAVSİYE

İki İskoç lokantaya gitmişler.

Garson: "Siparişlerinizi alayım."

"Et yemek istiyoruz. Ama pahalı olmasın."

"Bence siz köşedeki kasaba gidin. Kazançlı çıkarsınız."

ARKADAŞ DEDIĞİN

Ali Orhan'a dert yanıyormuş: "Bir türlü Gizem'e seni seviyorum diyemiyorum."

"Merak etme ben söylerim."

Üç gün sonra iki arkadaş karşılaşmışlar.

Ali heyecanla: "Nasıl söyleyebildin mi?"

"Evet. Haftaya Gizem'le nişanlanıyoruz."

BALTAYI TAŞA VURMAK

Ders zili çalmış, Yaşar sınıfa girerken yan sınıftaki arkadaşı Gündüz'e: "Senden bir ricam var. Ders başladıktan on dakika kadar sonra bizim sınıfa gel, öğretmene, okulun doktoru Yaşar'ı çağırıyor de. Ben de sözlüye kalkmayı atlatmış olurum. Bunu yapabilir misin?"

"Tabii ki, zaten bizim bu dersimiz boş."

Sınıfın kapısı çalınmış, Gündüz içeri girmiş, Yaşar'ın kendisine söylediklerini öğretmene tekrarlamış.

Öğretmen: Yaşar tahtaya gel."

"Ama öğretmenim."

"Ben gelirken okulun doktoruna rastladım. Bana birkaç gün izinli olduğunu söyledi."

AH KOPYA AH

Öğretmen sınav kâğıtlarını dağıtmış. Burhan sıfır aldığını görmüş.

“Öğretmenim notuma çok şaşırdım. İyi bir kâğıt yazdığımı sanıyordum.”

“Haklısın. Soruya cevap verirken kitaptaki matbaa hatasını da unutmamışsın.”

MESLEĞE KİTAKSE (*)

Sanıkla avukatı davaya savunma hazırlıyorlarmış.

Avukat sormuş: “Evin kapısını nasıl açtın?”

“Maymuncukla.”

“Peki, kasayı nasıl açtın?”

“Maymuncukla.”

“Söyler misin bu maymuncuk nasıl tedarik ediliyor?”

“Olmaz. Meslek sırrı.”

(*) *Yunanca: bak*

DERVİŞİN FİKRİ

Ağır ceza mahkemesinde duruşma yapılıyor.

Tanık otuzu geçkin bir kız.

Başkan soruyor: "Kızım kaç yaşındasın?"

Kız arkaya dönüyor, annesine: "Anne benim yaşım kaç?"

"On sekiz kızım."

Başkan başını iki yana sallıyor: "Hanım, kızını isteyenler var galiba."

ÖNCE Mİ SONRA MI?

İki hasta akıl hastanesinde konuşuyorlar.

"Suzan hemşire aklımı başımdan aldı. Beni deli etti."

"Bir yanlışlık olmasın. Sen zaten buraya gelmeden önce deliydin."

DOST ACI SÖYLER

Kızı annesine sordu: “Anne ben güzel miyim?”

“Tabii kızım. Hem de çok güzel. Aynı bana benziyorsun.”

“Peki o zaman, niçin geçen gün Nurten teyze gençliğinde annenın adı çirkin Emine’ydi dedi?”

ATMA BRE AVCI

Avcılar kahvede sohbet ediyorlarmış.

“Benim vurduğum kadar yaban ördeğini hiç kimse vuramadı bugüne kadar bu kasabada.” demiş Kerim.

Diğerleri tepki göstermeye hazırlanırken, kahvenin kapısı açılmış, Yusuf içeri girmiş: “Hepinize iyi günler. Kerim, dükkâncı Turgut’un sana selamı var. Ne zamandır benden yaban ördeği almıyor. İnşallah hasta falan değildir, dedi.”

